



Stipendieutdelning

IFK Lidingö Veteranklubb är nu inne på sitt 71:a år, som inte har varit sig särskilt likt på grund av pandemin med covid 19. Vi har inte haft ett riktigt årsmöte sedan 2019. Det ser inte heller ut att bli något i år, men det har vissa andra orsaker som jag kan återkomma till.

Närmast på programmet för den här säsongen står utdelandet av stipendier, till unga idrottare på ön, som skulle ha gjorts i Ansgars-kyrkan i december i fjol, men då fick ställas in på grund av pandemin. Vi siktar in oss på onsdag 4 maj i Ansgarskyrkan.

Enda programpunkt är utdelning av stipendier och en efterföljande kaffestund. Inbjudna är stipendiater med sina respektive. Övriga intresserade ombedes kontakta vår sekreterare Karin Mårtensson på telefonnummer 070-683 18 09 för anmälan.

2021 års stipendiater

2021 års stipendiater är följande: de två bästa i Lilla Lidingöloppet, Stella Iwefors och Karl Ottfalk, Lidingö-Lasses minnespris till Nike Isaksson, IFK Lidingö friidrott, Gösta Björklunds pris till Josefine Jender, IFK Lidingö friidrott samt två priser ur Göcke Käremos stipendiefond till Axel Gustavsson, Lidingö Simklubb och Alberts Saar, Lidingö Tennisklubb.

IFK Lidingö fyller 90 år

Veteranklubben beslutade vid ett ordinarie styrelsemöte den 30 mars att prolongera befintlig styrelse samtidigt som vi tar fram verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året, som behandlas enligt tidigare upplägg.

Ett av skälen är att tiden för vårt årsmöte (som ska hållas senast i mars) redan har passerat detta datum. Ett annat vägande skäl är att IFK Lidingö jubilerar som 90-årig förening den 14 december i år och är därmed den näst äldsta idrottsföreningen med oavbruten verksamhet sedan bildandet i Lidingö efter Lidingö Skytteklubb, bildad 1902.

Inget är ännu klart hur 90-årsdagen ska celebreras, men tanken är att det ska ske i Ansgars-kyrkan i samband med vårt ordinarie firande i december. Vi återkomma under hösten med närmare besked.

IFK-Bulletinen utkommer med två nummer i höst, varav det sista för året blir ett dubbelnummer med anledning av IFK Lidingös 90-årsjubileum.

Styrelsen



Foto: Lidingöloppet

Åter ett riktigt

LIDINGÖLOPP 2022

Det 58:e Lidingöloppet blir ett helt riktigt Lidingölopp som före pandemin. Start redan i april med Värmilen 5 och 10 km, Blodomloppet och i slutet av september en traditionell Lidingöloppshelg. Se intervju med Cecilia Gyldén sidan 2.

Vem skrinna här?



Privat foto

Läs IFK-Bullens specialare sid 4

CURT HÖGBERG 80 ÅR ... SID 3



Min syn på saken

Välkommen till vår jubileumssäsong, den 20:e årgången med Bulletinen. I det här numret blickar vi bakåt mot gamla tider, dels mot Vasaloppets jubileumslopp, dels om skinnaren och pionjären Gösta Löf.

Men vi gläds oxå med de Lidingöloppsansvariga att det i år blir ett riktigt Lidingölopp. Se intervju med Cecilia Gyllén, här intill.

Vi blir tillsammans bara äldre och äldre. Även IFK Lidingö som fyller 90 år den 14 december 2022. Det återkommer jag till i kommande nummer till hösten som blir extra stort.

Vasaloppet 100 år



Mikael och Holger på samma skidor

I samband med att Vasaloppet i år fyller 100 år, och skickade iväg c:a 15 800 löpare från Sälen till Mora söndag den 6 mars, anordnades också ett hundraårslopp några veckor innan, där deltagarna skulle vara utstyrd i tidsenlig kläddes och med skidor och stavar som användes vid Vasaloppstarten 1922.

Jubileumsvasan är ett hyllningslopp till de 139 pionjären som körde loppet 1922. I år var de lika många. En av de 139 var Mikael Kulanko, (fotot t v), 55 år, Edsberg, som åkte loppet på skidor och stavar som han fått av Berith Danielsson, Falun vars farfar är Holger Andersson (foto t h), legendarisk idrottsledare i Lidingö IF på 20-talet och i IFK Lidingö från 1932.

För Mikael, blev det ett jobbigt lopp: 14 timmar och 31 minuter, som han på normala skidor och i hyggliga spår klarat på c:a en tredjedel av den tiden.

Lars G. Lindström

PS Mikael Kulanko har tidigare åkt 18 mil i Gustav Vasas spår och samlat in 20 000 kronor till Världens barn. Han är den som har näst flest Vasaloppsmålgångar i världen.

DS

Lidingöloppet 2022:

Planeras som ett helt vanligt lopp

Nu är det dags att lägga skidorna åt sidan och börja träna för ett vanligt lidingölopp. TCS Lidingöloppet planeras nämligen utifrån "ett vanligt år" den 23–25 september, som är datum för det 58:e loppet. Och med bara två år kvar till 60-årsjubiléet fortsätter löparfesten och utvecklas samtidigt med nya inslag.

Alla som sprungit tidigare kommer att känna igen sig och vi kommer att bjuda på den fina mix av tradition, fantastisk natur och löparglädje, som karaktäriserar Lidingöloppet, säger Cecilia Gyllén, ansvarig generalsekreterare sedan några år.

Hon tillägger: Våra löpare brukar dessutom alltid lyfta fram våra fantastiska funktionärer, som även i år kommer att göra Lidingöloppet till det unika idrottsevenet det är.

Tuff Covid-tid

- Vi har självfallet tagit med oss de erfarenheter som vi fått från de två tuffa Covid-år som vi har bakom oss. Bland annat kommer vi ha glesare startgrupper jämfört med innan pandemin. Många löpare har uppskattat att det är mindre trångt vid start och i spåren, säger Cecilia.

Det blir start redan i vår med Värmilen 5 km och 10 km från Lidingövallen den 30:e april, ett perfekt lopp att komma igång med inför säsongen. Sen föl-

Anna Öberg ny ordförande!

Anna Öberg med långvarigt engagemang i idrottsrörelsen tar över ordförandeskapet i TCS Lidingöloppets styrelse efter Dan Karlsson.

Anna har vid sidan av sin yrkesroll som advokat, ett långvarigt idrottsengagemang: f d ordförande i IFK Lidingö friidrott, tidigare styrelseledamot i Svenska friidrottsförbundet, representant i Lidingö idrottsråd och sedan länge verksam i Lidingöloppet styrelse.

- Jag vill säkerställa att Lidingöloppet förblir en ideell organisation som utgör hjärtat av idrottsrörelsen. En samlingspunkt för motions-Sverige och en motor för föreningsidrotten och basen för de unga, säger Anna med anledning av sitt nya uppdrag. Hon hälsas välkommen i sitt nya uppdrag! Lars G. Lindström

Känner du också att det spritter i kroppen?

Spring Värmilen 30/4.

VÅRMILEN.se



Cecilia Gyllén, generalsekreterare

jer Järva skolstafett, Blodomloppet Stockholm och testlopp. Året avslutas med TSC Lidingöloppshelgen i slutet på september.

Nyheter

Temat för i år är "Återstart" och vi fokuserar på att bjuda in till vanliga arrangemang med många löpare, publik och med full service. En nyhet är att man ska kunna seeda sig till Lidingöloppet där man bor genom digitala seedningslopp. Vi behåller också möjligheten att springa de olika TCS Lidingöloppsklasserna digitalt.

- Vi längtar redan efter två år med in- och omställda lopp att åter hälsa löparna och publik välkommen till vår Gröna ö, avslutar Cecilia Gyllén.

Lars G. Lindström



Eva omvald

IFK Centralorganisation har haft sitt årsmöte i mars och valt om Eva Blomberg som ordförande.

Samtidigt avtackades avgående Anna Lundén och Lars Sjöberg. Ny i styrelsen är Lennart Klingberg och "nygamle" Orvar Blomberg, IFK Lidingö, åter tillbaka.

Curt Högberg 80 år

En av Lidingöidrottens främsta ledare, Curt Högberg, IFK Lidingö Friidrott fyllde 80 år den 6 februari. Det är en person som friidrotten har mycket att tacka för – framför allt att vi kunde inviga ett upprustat Lidingövallen med 400 metersbanor den 1:e september i fjol. 2007 ville stadens styrande lägga ner friidrotten på Vallan och flytta all verksamhet till Bosön.

Curt Högberg kom till IFK Lidingö från Studenterna som 800-meterslöpare. I IFK Lidingös klubbstatistik står han för 1:51.5 vid ett lopp i Sollentuna 1970. På 400m har han 50.6 och på 1 500m 3:57.8. Han var också med i flera av de segrande Dagbladslagen från IFK Lidingö på 1970-talet. Både som aktiv och lagledare. Kanske var det här hans intresse för ledarsysslan började. Det skulle bli 25 år som styrelseledamot i IFK Lidingö Friidrott, varav 13 år som ordförande från 1980.

Slaget om Vallan

Engagemanget för att behålla Lidingövallen som friidrottsarena gavs av friidrottsstyrelsen till Assar Blomquist och Curt Högberg. De skrev insändare i lokalpressen, krävde folkomröstning i Vallanfrågan, som krävde minst 1700 namnunderskrifter. Lidingöborna var upprörda och engagerade. På en vecka hade det insamlats 7000 underskrifter. Demonstration vid stadshuset. Staden insåg att de var inne på fel väg och beslöt att behålla friidrott på Lidingövallen och rusta upp idrottsplatsen. Det tog några år.



Curt Högberg, 80 år, medaljerad

Curts insatser

Curts betydelse för Lidingös idrott (särskilt då friidrott) är svår att sammanfatta på några rader i denna klubbttidning Jag gör ett försök i punktform:

- Friidrottsgymnasiets tillkomst, som var tre mäns kamp: Curt, Assar och skoldirektör Thore Ahlström
- anställning av Anders Juhlin, som ungdomsansvarig i friidrott på halvtid 1977
- organiserat friidrottens arbete med kommittéer och en tydlig målsättning samt skapat en ekonomisk basreserv i klubben och i Lidingöloppet.
- tillsammans med "Julle" Juhlin skapat Lidingö-OS för ungdomar.
- var med och säkrat Lidingöloppets framtid.

Under Curts ordförandeskap korades IFK friidrott 2015 till Sveriges främsta ungdomsförening, friidrottens damer deltog i Europacupen efter att ha blivit svenska mästare i lag.

Övriga uppdrag

Vid sidan av intresset att organisera friidrotten på ön har Curt också tjänstgjort 12 år i Svenska Friidrottsförbundets styrelse, varit medlem i Europeiska Förbundets utvecklingskommitté, varit konsult i World Athletics och som ansvarig för Lidingöloppets terränglöpnings seminarium (Cross Country Conference).

Assar Blomquist summerar i en krönika på friidrottens hemsida:

"Curts känsla för klubben, laget och rekryteringen av ungdomar och deras föräldrar visar hans förmåga att tänka långsiktigt. Curt är en visionär!"

Veteranklubben gratulerar sin revisorsuppleant – ännu ett av Curts många uppdrag.

Lars G. Lindström



Bo Jarwander. t.v. Janne Karlsson t. h.

Åtta gånger 80 år

Att Veteranklubben åldersmässigt är en gammal förening får man helt klart för sig när man studerar listan för jubilarer februari till april. Totalt åtta 80-åringar med porträttet av Curt Högberg här intill har vi på vår lista:

- Jan Karlsson, 80 år 2 januari 2022. Kom från Sundbybergs IK till IFK Lidingö i början på 1970-talet för jobb på IBM, Näset. Deltog i långloppsträningar och blev under några år tränare för medel-/långloppslöpare i IFK friidrott. Kompis, rådgivare och coach. En av Veteranklubbens främsta supportrar och arbetsvillig som få. 16:39.4 på 5000m och 35:36.8 på 10 000m.
- Birgitta Olsson, 80 år den 12 februari
- Lars Rune, 80 år den 17 februari. Allidrottsman, men främst bandyspelare i IFK Lidingö A-lag på 1960-talet.
- Ulla Källström, 80 år 3 mars. Sambo med Lars Agö och hjälper till i Veteranklubben med lite av varje.
- Bo Jarwander, 80 år 23 mars. Började i IFK Lidingö handboll, bl.a. sekreterare nio år. Oxå ungdomsledare. Ledamot och sekreterare i IFK Lidingö huvudstyrelse före Alliansbildandet. Ordförande i IFK Lidingö Allians 2003 till nedläggningen 2008. I Höga rådet för DFS 15–20 år. Valberedare i Veteranklubben.
- Tauno Virta, 80 år den 31 mars. Bor numera i villa i Knutby.
- Curt Balck, 80 år den 14 april. Har tävlat i orientering för IFK Enskede, senare vid flytt till Lidingö för IFK Lidingö. Hjälper till socialt i klubben och har barn som medlemmar.

Parafriidrott i IFK Lidingö

Under våren 2022 startar IFK Lidingö friidrott en träningsgrupp för barn, ungdomar, juniorer och seniorer med en rörelsened-sättning som utövar parafriidrott i rullstol.

Uppstarten sker i nära samarbete med Lidingö Stad, RF-SISU Stockholm och Stockholms Parasportförbund. Det blir troligen en mindre grupp på tre till fem aktiva

med en förhoppning att växa i antal framöver.



GÖSTA LÖF – skrikkare och cyklist

Nils van der Poels gladda oss svenskar med två guldmedaljer i skridsko-OS i Peking och har återskapat något av intresset för sporten. Då kan det vara intressanta att erinra om skridskons barndom här i landet, där lidingöbon Gösta Löf spelat en betydande roll.

När Gösta Löf var 37 år och hade lämnat skridskoåkningen bakom sig skrev han en artikel om sitt skridskoliv i Agas medlems-tidning AGA-iten, som andades aning av besvikelse över sportens ointresse:

Hastighetsökning på skridsko är en sport, som här i Sverige tycks ha svårt att dra till sig de stora publikmassorna. Rätt egendömligt enär skridskolöpning är en tjuvning för ögat. Det är vackert att se de tävlande smidigt basta fram över isen och i kurvorna kattlikt mjukt millimeternära smeka fram efter "sargen".

Juniorlandskamp

När Gösta Löf var 16 år, blev han i slutet på 1920-talet medlem nr 154 i Södermalms Idrottsklubb. En av hans första meriter var att bli uttagen till juniorlandskampen i skridsko mot Norge i Rjukan, 1933. Gösta noterade 9.21,7 på 5000 meter och tog en tredjeplats efter Ivar Ericksson, Sverige, 9.11,7 och Ostbye, Norge, 9.12,4. Vid EM och VM i Oslo tävlade Gösta inför en publik på fermisiffriga tal.

Specialklubb för skridsko

Året efter bröt sig nio skridskoåkare, däribland Gösta Löf, ur Södermalms IK och bildade specialklubben Brunnsvikens skridskoklubb. Det första framträdandet hade BSK:s löpare vid DM på Stora Mossens IP 1935, där klubbens åkare tog hem rubb som stubb. Senare blev också lidingöbon Göthe Hedlund medlem i klubben.

Samma år var Gösta i Oslo och noterade 9.00,6 på 5000m och året efter (1936) satte han ett snyggt rekord på 10 000m med tiden 18.46,0. I den individuella poängtävlingen över fyra distanser (500m, 1500m, 5000m och 10 000m) vann Gösta, Brunnsviken SK 1937 SM med 254,23 poäng före Ivar Eriksson, Södermalms IK 254,42 och trea Evald Andersson, Eskilstuna IK, 254,65.



Privat foto

Till de olympiska vinterspelen 1940 i Sapporo, Japan hade japanerna ett förslag till program färdigt, men allt fick ställas in efter andra världskrigets utbrott i september 1939. Gösta Löf blev som många andra svenska män inkallad under beredskapen och idrotten kom i bakgrunden.

Lidingötiden

Gösta hade vid sidan av skridskoåkningen startat en bana med orientering och cykel. Först i IK Vale (1929-32) och därefter i IFK Lidingö startåret 1932. I IFK Lidingö blev han ordförande i IFK Lidingö cykel 1935 och samtidigt hade han en roll som styrelsesuppleant i Brunnsvikens IK.

Lars G. Lindström

FAKTA-ruta

Gösta Löf, f 1913 i Uppsala, död feb. 2000, (87 år;) senare boende i Lidingö, revisor i AGA, medarbetare i Lidingö Tidning under signaturen "G.L.". Svensk mästare på 5000m 1934 och på 10 000m 1935.

Skridsko personliga rekord: 500m: 47,3, 1500m: 2.28,0, 3000m: 5.12,8 (då svenskt rekord), 5000m: 8.59,5 och 10 000: 18.46,0. Cykel: klassseger i Enskedeloppet 50 km, 1937. Erhållit tidn.Vårt Hems guldklocka och Karlebopriset 1937.

Ordförande i IFK Lidingö cykel och även medlem i IFK Lidingö skridsko efter bildandet 1959 såsom revisor. Också medlem i Enebybergs IF 1935–1936.

Anders Löf-tipset

Efter att Bulle-tinen nr 3/21 distribuerats fick jag ett kort mail från Anders Löf, Bodal. Han skrev:



Foto: Lars G. Lindström

"Hej, jag har sett att boken "När idrotten kom till ön - och till Sverige" kommit ut. Mellan vilka år handlar boken om? Min far bodde på ön från 1926 och var på 1930-talet svensk mästare på skridskor samt cyklist för Vale. Jag är nyfiken om han finns med i boken.Tacksam för svar".

Visst finns Gösta Löf med. På sidan 78 omnämns att Gösta Löf och 17 cyklisterna från IK Vale deltog i Enskedeloppet med viss framgång.

Anders och jag träffades därefter lite hastigt på Konditori Princess i Lidingö Centrum, då jag fick låna en pärm med uppgifter om Gösta Löf:s idrottsliv främst som skridskoåkare och medlem i Södermalms Idrottsklubb samt senare från 1934 i Brunnsvikens Skridskoklubb som han var med och grundade, men också med i IK Vale och IFK Lidingö som cyklist. Här intill har jag tecknat porträttet av Gösta Löf.

Medlem i Slalomklubben

Anders Löf har också en intressant uppväxt och idrottsliv i Lidingö, först i Brevik i det s k AGA-blocket. I grannhuset bodde tennis spelaren Kalle Schröder. Till AGA-blocket hörde en tennisbana, så det blev mycket tennis för Anders. Dessutom i ungdomsåren friidrott, orientering, handboll och slalom.

Anders var medlem i backhopparklubben SK Skade, där lidingöbon Nino Larsson hade startat en slalomsektion på 1950-talet. IFK Lidingö Slalom hade ännu inte bildats när Nino Larsson i början på 1950-talet introducerade slalom i Fiskartorpsbacken och Killingebacken (vid Ekholmsnässljön). Anders blev medlem i IFK Lidingö Slalomklubb (omkr. 1960). När Ekholmsnässljön stod klar bildades IFK Lidingö Slalom och Calle Briandt (vice ordförande i Svenska Skidförbundet 1962–69) var engagerad i klubben och lade den bana Anders blev klubbmästare i 1968.

"Calle utbildade mig även till skidlärare"

Från 30-årsåldern blev det ganska mycket utförsäkning (gärna i djupsnö), långfärdsskridsko och golf.

– Jag har varit allätare av sport, summerar Anders Löf, som kuriosita räknar han seger mot Anders Gärderud på 60 meter i Ungdomspokalen som sin främsta idrottsmerit. Ett Lidingölopp har det blivit med tiden 2.42.

Nu finns fjärde generationen Löf i IFK Lidingö friidrott då barnbarnen tränar under svärsonen Johans ledning.

Lars G. Lindström