

NYA LIDINGÖVALLEN med 400-meters rundbana invigd

Foto: Lars G. Lindström



SAMLING I ANSGARSKYRKAN TILL JUL MED STIPENDIER

När coronabestämmelserna från Folkhälsomyndigheten till stor del tagits bort och stora delar av befolkningen fått två dosor vaccin, har IFK Lidingö Veteranklubb beslutat att åter bjuda in till en avslutning av årets säsong i Ansgarskyrkan torsdag den 16 december, kl. 18.00.

Vi börjar som vanligt i kyrkorummet med flaggparad, psalmsång, invigningstal och förhoppningsvis ett luciatåg. Om det senare av olika skäl inte kan arrangeras har vi förslag på ersättningsprogram.

Som tidigare delar vi ut stipendier till de två bästa ungdomarna i årets Lilla Lidingölopp, Lidingö-Lasses hederspris, Gösta Björklundpriset och Göcke Kåremos minnespris. I samband med prisutdelningarna blir det intervjuer med pristagarna.

Vi fortsätter i samlingsalen, där det serveras kaffe och dopp. Med anledning av att IFK Lidingö Veteranklubb under året uppnått 70 år bjuder vi alla närvarande på tårta. Det blir också ett kortare jubileumstal innan vi avslutar med Veterankubbens traditionella stora lotteri, som leds av Lasse Wahlström.

Entrépriset för kaffe med dopp är 120 kronor, men som sagt tårtan bjuder vi på. Anmälan görs till Karin Mårtensson, tfn 070-683 18 09 eller med e-post: karin.martensson@gmail.com. Din anmälan vill vi ha senast den 10 december.

Välkomna till Ansgarskyrkan och på 70-årsfest!

JUBILARER

9 sep Lars Wahlström, 80 år; 29 sept. Gösta Lagercrantz 75 år; 10 dec Bo Knutsson 80 år. 2 jan 2022 Jan Karlsson, 80 år.



Bulletin till medlemmar i IFK Lidingö Veteranklubb och övriga intresserade

Ansvarig utgivare och redaktör:
Lars G. Lindström, tfn 08-35 22 26
mobil 073-989 65 51
e-post: lasse@ordmening.com

Lördagen den 11 september återinvigdes LidingövalLEN nu upprustad med 400 metersbanor och ny gräsplan för fotboll med invigningstal och diverse jippon. IFK Lidingös Janne Åkerblom (bilden) höll i trådarna för arrangemanget.

Sidan 6-7

57:e Lidingöloppet som blev Lidingöloppsveckan

Foto: Lidingöloppet 50 år



Sven Gärderud avliden

Fyra dagar innan hundraårsdagen avled Sven Gärderud den 25 september under den påbörjade 57:e Lidingöloppsveckan.

Minnestext på sidan 8



Foto: Lars-Eric Dahlstedt

Tre Lidingöloppdeltagare från Lidingö som alla utmärkte sig i det 57:e loppet.

Från vänster Peter Wender, IFK Veteraner, sprang sitt 46:e lopp, i mitten Kristina Stannow, som sprang för 39:e gången och till höger Hans Grundell fyra i klassen H 80 år.

Allt om årets lopp sidorna 4-5



Min syn på saken
Två saker att belysa

Efter vårt förra jubileumsnummer, Veteranklubben 70 år, kommer här årets sista Bulletin, som ett dubbelnummer. Två händelser har särskilt utmärkt hösten 2021:

1) Invigningen av nya Lidingö-vallen den 11 september blev en propagandaför friidrott arrangerat av IFK Lidingö friidrott och Lidingö stad. Cirka 500 personer hade tagit tillfället i akt att komma till den nya fina anläggningen. Lagom till invigningen bröt solen igenom som en symbolisk gest.

Invigningsceremonin med tal och intervjuer leddes av friidrottens Janne Åkerblom. Fyra ordförandepolitiker var på plats för att klippa bandet: Filip Svanberg, Birgitta Sköld, Carl-Johan Schiller och Amelie Tarschys Ingre, som skedde på idrottsmanér: På edra platser, färdiga, klipp och startskott! Vilket de klarade galant.

Nu har Lidingövallen fått en 400 meter rundbana, som möjliggör att hålla svenska mästerskap och internationella tävlingar samt en fullstor fotbollsplan. Det som saknas är en läktare, gärna med samma konstruktion och utförande som IFK fotbollens, med klubblokaler i de undre våningarna för IFK Lidingö friidrott och Lidingöloppets kanslier. Ett önskemål från båda organisationerna.

2) Lidingöloppets återkomst, där den första delen genomfördes med begränsade coronarestriktioner, medan under den andra hälften var alla inskränkningar borttagna. Årets Lidingölopp genomfördes med cirka halva deltagarantalet som tävlingen haft före coronan, det vill säga med cirka 15 000 deltagare. Som en symbolisk handling kan man se kultur- och demokratiminister Amanda Linds deltagande vid invigningsceremonin i Lidingö kyrka, där hon höll ett stilfullt och uppskattat tal och berättade att hon tidigare bott på ön och naturligtvis tränat i Lidingöloppsspåren.

Nu är årets Lidingöloppsvecka över. Som ett resultat kan man konstatera att friidrottens funktionärer lagt ned cirka 4000 timmar. Och då får man förmoda att den andra arrangörsparten Lidingö SOK medverkat till något likande antal. Det ekonomiska resultatet är inte klart när jag skriver detta, men man kan väl anta att det ändå är i underkant jämfört med de goda åren.

Förhoppningsvis ska 2022 års Lidingölopp kunna arrangeras fullt ut på sedvanligt sätt. ♥

”När idrotten kom till ön - och till Sverige”

”När idrotten kom till ön – och till Sverige” är en nyutkommen bok av **Lars G. Lindström**

Den svenska idrottsrörelsen kan se tillbaka på en cirka 140-årig historia, där Stockholms- olympiaden 1912 bidrog till att motion och idrott blev en folkrörelse. Även i Lidingö ser man spåren av denna idrottsliga framväxt. En sammanfattande redogörelse av idrottsrörelsen i Lidingö har inte tidigare varit särskilt dokumenterad annat än med sporadiska glimtar i tidigare Lidingölitteratur. Det här är ett försök att avhjälpa den bristen.



Boken kan rekvideras direkt från förlaget **Ord & Inga Visor Förlag: c/o lasse@ordmening.com. Cirkapris 180 kr + porto.**

Ny konståkningstränare



Foto: Konståkningens hemsida

Christina Halmi åkte själv konståkning i yngre åldrar och avancerade till juniorlandslaget. Hon är utbildad enligt svenska Konståkningsförbundets 4B-träning och har utgjort en del i landslagsledarteamet. Hon har även representerat på SM, Nordiska Mästerskapen och i junior-VM. Christina har verkat som domare i konståkning under 17 år och i 10 år som national Technical Controller.

Hon kommer närmast från Djurgårdens IF, där hon verkat som huvudtränare under säsongen 2020/21. Dessförinnan var hon i Enebybergs IF Konståkningsklubb, där hon byggt upp föreningen till en av Stockholmsdistriktets största klubbar.

Christinas ambition är att utveckla varje enskild åkare på bästa sätt. Hon vill också utveckla en sund förening där varje åkare räknas och får prestera efter egen förmåga.

Hon kommer att samarbeta med klubbens övriga tränarsteam.

Christina Halmi välkomnas till IFK Lidingö Konståkning.

Lars G. Lindström

IFK Konståkningsklubb har engagerat ny chefstränare med Christina Halmi, som redan inlett sitt arbete med klubbens åkare.

Helmer Falk död

När denna tidning ska gå i tryck kom budet att Helmer Falk, 95 år, avled den 26 september i år.

Helmer var främst friidrottare och kom till Lidingö i samband med anställning som polis på ön. Han var en hygglig medeldistansare med 2:00.4 på 800 meter som junior. En ryggskada satte en stopp för fortsatt aktivt löpande.

Han har gjort sig mest känd som ungdomsledare i friidrott. Vid två tillfällen på 50-talet var han ordförande i IFK Lidingö friidrott, 1954-56 då han efterträdde Esse Johansson och 1959-61 efter Kacke Karlberg. Han var mycket uppskattad idrottsledare. Därmed har den äldste kvarvarande friidrottsordföranden lämnat scenen. Helmer Falk besökte regelbundet Veteranklubbens träffar. Alltid vänlig och positiv med värmande ord för vår verksamhet i Veteranklubben.

Begravningen har skett i kretsen av de närmaste. Tänk på ”Läkare Utan Gränser” (tfn 010-199 3300) enligt Helmers egen önskan.

Lars G. Lindström

Sercan Yilmaz tränar IFK

IFK Lidingö FK och Sercan Yilmaz har kommit överens om ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2021. Sercan har de senaste säsongerna tränat seriekonkurrenten Kvarnsvedens IK. Direkt när säsongen 2020 tog slut blev det också klart att dåvarande huvudtränaren Magnus Pålsson valde att lämna Stockholm och därmed även IFK Lidingö FK. Sedan dess har

det varit en lång process på jakten att hitta rätt efterträdare.

Det gör att tränarstaben nu är mer eller mindre klar. Fredrik Stenman fortsätter som assisterande tränare och Sebastian Axvret får utökad roll och går från att vara målvaktstränare till assisterande tränare med specialistroll som målvakt.



IFK serietrea, tappat kvalplatsen

IFK Lidingö herrlag i fotboll ligger på tredje plats i division 2 norra i en mycket haltande serietabell, som avslutas först i november med tre matcher: Kungsängen-IFK 7 nov. Skiljebo SK-IFK 20 nov. och sista hemmamatchen mot Sandviken AIK på Lidingövallen den 27 november. Man får hoppas att vintern dröjer en stund!

I våras låg IFK tidvis i serietopp, men nu har Karlbergs BK och Stockholm Internazionale skaffa sig ett bra övertag med 52 respektive 49 poäng på 20 spelade matcher. Serien är väldigt ojämn

där lagen pendlar mellan 20 och 23 spelade matcher. Åtta omgångar återstår när detta skrivs.

Trots segrar mot Karlberg med 2-1 på Stadshagen och nu senast mot FC Arlanda den 10 oktober syns möjligheterna till kval för IFK ganska små. Karlberg leder på 52 poäng före FC Stockholm, 49 poäng med en match mindre spelad. IFK Lidingö intar tredjeplats med 40 poäng. Fortsättning följer fram till sista matchen mot Sandvikens AIK på Lidingövallen den 27 nov.

Lars G. Lindström



Ingvar Lindqvist och Kerstin Grape tog hem sex guld.

Åtta GULD i Veteran-SM

Med en av de minsta SM-truppena till veteran-SM på Öland med Högbo IF som arrangör plockade IFK Lidingö ändå hem tio medaljer, varav åtta guld.

Ingvar Lindqvist är den som är drivande i friidrottens veterantrupp. Den tidigare löparen plockade hem fem guld i M 80-lassen, samtliga i kastgrenar: vikt 11.55, diskus 18.66, kula 7.90, spjut 17.36 och slägga 25.33.

Guld blev det också för Kerstin Grape i K 60 på 100 meter med tiden 15,52. Kerstin tog också ett silver i längdhopp (3.15) och brons på 200 meter (32.76). På herrsidan i M 60 tog Kenneth Gysing hem segern på 5000 meter med fina tiden 20:32.68. Lena Björk vann damernas diskus i K 45 med 39.99.

Denna gång saknades Anthony Treacher, som brukar plocka hem flera guldmedaljer.

Ny klubbtränare

Karl Tiselius heter IFK Lidingö SOK:s nye klubbtränare. Han kommer närmast från ett års utbildning på Bosön, där ha genomfört utbildningen "Tränare för prestation".



Simon och Fredrick i årets Finnkamp

Simon Sundström och Fredrick Ekholm var IFK Lidingös två bidrag i årets Finnkamp på Stockholms Stadion 4 och 5 september. Fredrick sprang korta häcken första dagen och kom tvåa, 14:28 efter Elmo Lakka, Finland, 13:85. Simon sprang 3000m hinder andra dagen och kom fyra på 8:48.35. Segrade gjorde finske Tapio Rantanen, 8:39.80. Inga IFK-damer med denna gång, men Malin Sundström var grengruppscoach för medel- och långdistans.

Hindertradition

IFK Lidingö har starka traditioner på 3000 meter hinder sedan Lars "Lidingö Lasse" Larssons dagar. Lasse nådde som bäst 9:07.0

på Stockholms Stadion 1940 och intar sjätteplatsen i IFK:s bästalista. Simon Sundström toppar listan med 8:21.50 från ett lopp i Huelva, Spanien 3 juni 2021. Anders Gärderud är tvåa med 8:38.6, men innehade världsrekordet efter OS i Montreal 1976 med 8:08.2 i två år (då han tävlade för Mälarhöjden) och som svenskt rekord till 2007, då Mustafa Mohamed, Hälle IF sprang på 8:05.75

Lars G Lindström



Bilden från Lidingövallens återinvigning med Simon Sundström och Anders Gärderud. Foto: Henrik Isaksson / PINIRO Bildbyrå

DITT LOKALA TRYCKERI PÅ LIDINGÖ | DIGITALT | OFFSET



STOCKHOLMS LITO GRAFISKA

Stockholms Lito Grafiska AB
Stockby Hantverksby 26, 181 75 Lidingö
Besök: Förrådsvägen 2, hus C plan 2
Tel 08-767 74 00 | info@litotryck.se | www.litotryck.se

Tuff slutspurt avgjorde på 30 km Segern till Samuel Russom

Lördagens klassikerlopp på 30 km med start på Koltorps gårde blev en spännande uppgörelse med fyra utländska löpare inblandade i slutstriden, där dock två av dem tävlar för svenska klubbar.

Segern gick till fjolårssegraren på 15 km Samuel Russom, Hässelby SK, 1:36.56 före Oscar Kibet, The Ugandan Athletes Fund Academy, 1:38.20. Bäste svensk på femte plats var David Nilsson, Högby IF/ Motion Metrix, 1:40.05.

Efter halva loppet hade det bildats en kvartett med eritreanerna Samuel Russom, Samuel Tsegay, samt ugandierna Oscar Kibet och Oscar Niyonzima. De två senare drog ifrån och hade vid Abborrbacken ett cirka 20 sekunder långt försprång.

Men Russom hade inte gett upp. Med cirka tre kilometer kvar till målet i Grönsta kom han med en rekordspurt och passerade Kibet och Niyonzima och kunde gå i mål 1,24 före Kibet och ytterligare 20 sekunder till Niyonzima. På fjärde plats kom Samuel Tsegay, Hälle IF, 1:38.41. Ett väldigt tuff lopp, erkänner segraren Russom efter målgång.

Medugu ohotad dametta

På damsidan var det inte lika hård konkurrens, där damsegrarinnan på 30 km i 2019 års lopp, kenyanskan Sylvia Medugu, vann ohotad på 1:55.03 före Hässelbys Linnéa Sennström, 1:57.52 och tre Hällepöparen Samrawit Mengsteab, 1:58.13. IFK Lidingö SOK:s Sofie Sihver tog en tiondeplats i damloppet (206:a total). Bäste IFK-fridrottare blev Stefan Hällberg, på 84:e plats med tiden 2:00.55. Tre placeringar efter kom David Olerup, Lidingö, 2:01.13.

Lars G. Lindström



Damsegrarinnan Sylvia Medugu i mål. Kransmassen Rasmus Palmqvist hann inte riktigt med.

Foto: Peter Holgersson

Foto: Peter Holgersson



Trippeln på 30 km med segraren Samuel Russom i mitten, tvåan Oscar Kibet till höger

Foto: Johan Falkenström

Molly i Lilla Lidingöloppet

Molly Tholsby, 7 år, deltog i årets Lilla Lidingöloppet F7-klass med sin kompis Vilda Falkenström. Glad och nöjd efter målgång med banan, cocacola och medalj.



Fem har chans på 57:e loppet

Tre löpare har klarat alla 57 lopp under Lidingöllopsveckan:

- Sune Eriksson, Vagnärads SK på 30 km för 30:e gången, • Ingemar Hellström, Kronobergs IK, som i år sprang 4 km i 80-årsklassen och • Christer Grunder, Lidingöllopsveteran som tog sig runt på 10 km i M70 på 2.45.

- Roger Antonsson, Solvikingarna, med den överlägset bästa snitt-tiden på sina 56 tremilars med 2:35.36, har problem med springandet i år. men tränar på cykel. Han kommer att försöka springa 4 km i 80-årsklassen på hemmaplan.

Det gäller också för • Lars Nordin, som enligt utsago ger sig ut på 30 km i hemmiljö. Båda har hela oktober på sig att klara av sitt 57:e lopp.

Slutligen Jan-Olof Dackebro, Sundbybergs IK, var inte anmäld till årets lopp och stannar på 56 genomförda lopp.



Tre av veteranerna Roger, Lars och Sune fotograferade för några år sedan.

Foto: Lars G. Lindström

Rosa-Bandet

Sofia Öberg, IFK Lidingös tidigare landslagslöpare på 800 meter (bilden), tycks ha konserverat formen ganska hyggligt. Det visade hon den avslutande Lidingöllopsdagen i Rosa Bandet-loppet, som hon vann på 38:22.

Sofia sprang också ifrån bäste herrlöpare, som var Henrik Rydelius, Bra bil, 39:13. Trea i mål var norska Laila Kveli, Namdals Löpeklubb, 39:21.

Lidingöllopskransmas Rasmus Palmqvist

Bildtext: Hanna Östberg, Borlänge 20:e i mål, Frida Hansson, Stockholm 34:a och Tyra Hedin, IFK Lidingö på 19:e plats.



Sofia Öberg i klar ledning efter att ha förserat Abborrbacken

Aslaksen, var dagen ifråga befriad från sina plikter och sprang i mål som tvåa i herrklassen på 40:59.

Magnus Rajan, IFK SOK vann klassen EK 10 på tiden 45:35.

Text o foto: Lars G. Lindström



ÅRETS KRANSKULLA OCH KRANSMAS



Foto: Peter Holgersson

Hedersuppdragen som kranskulla och kranmas på årets Lidingölopp tilldelades i år Rebecka Öberg och Rasmus Palmqvist Aslaksen. Föreningarna IFK Lidingö Fridrott och IFK Lidingö Skid- och orientering turas om att bemanna de ärofyllda uppdragen vartannat år.

IFK Lidingö och Spårvägssegrar på 10 o. 15 km KRISTINAS 39:e LOPP I DAMKLASSEN

Mångfaldige Veteranstipendiaten Karl Ottfalk, IFK Lidingö segrade på 10 km i P17-klassen med tiden 33:41, som är nytt åldersrekord för 15-åringar. I M22 blev det en andraplats för IFK Lidingös Olof Silvander, tid 49:27.

I P17-klassen på 10 km var det ingen som kunde matcha Kalle Ottfalk, som satte upp en hög fart från början. Han sprang tillsammans med löpare i P19, där endast segraren Abdullahi Dahir Rabi, IL Runar, 32:36 och Anders Danielsson Frost, Dala Järna IK, 32:39 hade bättre sluttid än Kalle. I Kalles klass kom Felix Persson, Västerås FK tvåa passerad med 45 sekunder och till trean Algot Wedberg, Hälle IF var det ytterligare 21 sekunder. I denna klass kom Leonardo Garavini, IFK Lidingö på 14:e plats, 39:00



Kristina Stannow, 39 lopp.

Spårvägstrippel på 15 km

Spårvägens FK tog hem en trippelseger i herrarnas 15 km med Oliver Löfqvist som segrare, 47:27, Olle Walleräng tvåa, 47:52 och Abdelfath Yassin trea 48:27. Dessutom sprang John Foitzik, Spårvägen in som femma, 48:47. IFK Lidingö friidrotts Haben Kidane kom sexa, 49:33 och Brice Metzinger IFK Friidrott, åtta med 51:00.

Kristinas 39:e lopp

I äldsta klassen för 80-åringar, som springer 4 km fullföljde Kristina Stannow sitt 39:e lopp med en tredjeplats, 32:54 efter Viveka Ruffel, LK Nyköpings Runners, 27:26 och tvåan Ingrid Bensson, Stockholm, 32:39. Kristina är den fjärde mesta damlöparen tillsammans med Gunvor Mindell.

En hedrande fjärdeplats tog Hans Grundell, Lidingö i H80-klassen, 24:49 där segern gick till Ove Grönberg, Gubbängen, 22:51 och tvåan Åke Leverin, Väsby IK Friidrott, 23:28 samt trean Rune Carlsson, Sundbybergs IK, 24:34.

Veteranklubbens Peter Wendler gjorde sitt 46:e lopp med 1:01.33 på 22:a plats i klassen 80-åringar. Steget före honom kom Rolf Englund, Lidingö, 59:37.

Lars G. Lindström



Karl Ottfalk segrare P17

Olof Silvander tvåa

I P19 fick IFK Lidingö in ordförandesonen Julius Mördrup på sjätte plats, 36:03 och Jack Hermansson, IFK Lidingö, blev 18:e man i mål, 48:04.

Olof Silvander var bara fränsprungen med fyra sekunder av Axel Djurberg, Hässelby SK i M22-klassen. Tid för de båda: 49:23 respektive 49:27. I den här klassen hade IFK Lidingö Jacob Klinth på 10:e plats, 54:15 och Jonatan Graversen, Lidingö SOK. På 14:e 57:46.

På flicksidan blev det en sjätteplats för Alice Dombos, Lidingö i F19 med 42:49. Tyra Hedin, IFK Lidingö, var 13:e, 47:40 och Annkatrin Willuhn kom på 15:e plats, 53:07.

I F19 noterade Ebba Karlsson, IFK Lidingö Friidrott 44.30 som räckte till en femteplats.

Frågor kring årets Lidingölopp

Efter fjolårets nedtonade Lidingölopp kom loppet tillbaka i år – om än med halverat antal deltagare, cirka totalt 15 000 startande i olika klasser. Coronapandemin har slagit hårt mot motionsloppen och dess arrangörer. Men det som är viktigt för Lidingöloppet finns dock kvar – som tidtagning, vätskekontroller och den efterlängtade medaljen.

Årets Lidingölopp genomfördes över två helger med start fredagen den 24 med invigningsceremoni, Lidingöruset, Lidingörullet och Lidingöfemman. Den klassiska tremilen gick på lördagen den 25 september med begränsningar av deltagande och med vissa restriktioner utmed banan och på målfältet i Grönsta. 900 personer som mest vid start- och målplats gällde under den första halva Lidingöloppsveckan.

Efter den 29 september arrangerades övriga lopp utan coronarestriktioner, bland annat Lidingöloppets MTB 30 och Lilla Lidingöloppet MTB samt söndagens avslutande Rosa Bandet-loppet.

Skapa förtroende

- Det handlar om att bygga upp förtroendet för motionslopp på nytt, säger Fredrik Montgomery, marknads- och kommunikationschef för Lidingöloppet. Han tillägger, att det är viktigt att nu vara lyhörda hur löparna tänker inför framtiden. Här finns mycket att tänka på och reparera så att alla känner sig trygga.

Årets lopp blev en bra värdeomätare för hur loppen ska arrangeras framöver, viket gäller inte bara för Lidingöloppet utan också Stockholm Marathon, Vätternrundan, Göteborgsvarvet med flera långlopp.



Lars G. Lindström

Välkommen till ett riktigt lopp 2022!

Anmäl dig idag –
tcsildingoloppet.se

 TCS LIDINGÖLOPPET

85-åriga LidingövalLEN uppRustad

Nyinvigd med 400 meters rundbana

Med ett startskott och bandklippning återinvigdes Lidingövallens friidrotts- och fotbollsanläggning lördagen den 11 september. Lagom till programstarten bröt solen igenom och de cirka 500 besökarna fick uppleva ett digert och fullspäckt schema med historik om LidingövalLEN, lyssna till idrottare från förr, prova på friidrottens grenar och gå tipspromenad med mera.

Väldigt många hade hörsammat inbjudan och tog tillfället i akt att se den nya idrottsovalen med 400 meters rundbana och en ny grön fotbollsplan. Hela invigningsprogrammet var tre timmar långt med diverse inslag som IFK Lidingö friidrotts Janne Åkerblom skötte minutiöst.

Invigningsceremonin inleddes med diverse tal varpå givna startsignal – på edra platser, färdig, klipp – Filip Svanberg, Birgitta Sköld, Carl-Johan Schiller och Amelie Tarschys Ingre, samtliga politiker i stadens olika nämnder, klippte bandet gemensamt.

Nedläggninghotad 2007

För fjorton år sedan, i september 2007, beslöt stadens dåvarande styrande politiker att riva Lidingövallens friidrottsanläggning och ge mera plats för fotboll och tennis. Friidrotten skulle hänvisas till Bosön.

Protesterna blev omfattande, och halva friidrottens dåvarande styrelse avgick. Två av dem som stod i spetsen för motståndet var friidrottsledaren Assar Blomquist och förre friidrottens ordförande Curt Högberg.

Assar var nu på plats på Vallen och konstaterar att en centralt belägen idrottsplats är ett måste för ungdomars uppväxt på Lidingö och för att bedriva friidrottsverksamhet.

-Vi tog fram faktaunderlag och fler än 6000 av Lidingös kanske 35 000 röstberättigade skrev på kravet om folkomröstning, säger han. Nio månader senare ändrade sig kommunen, och beslut togs - även om det tog några år - att rusta upp LidingövalLEN till fullgod idrottsarena även för friidrott.

Det konstaterade också IFK Lidingö friidrotts nuvarande ordförande Mikael Mördrup i sitt invigningstal på scenen vid höjdhoppsgropen, och bekräftades av flera av de närvarande politikerna på scenen.

Lars G. Lindström



Amerikansk stafett i fyra varv med bl a Lidingöpartiets Hans Grundell (i gul tröja).

Foto: Eva Jansson



Foto: Eva Jansson

Fr.v. FörbundsKapen Janne Andersson var på plats. Stockholm friidrottsförbunds ordförande Marianne Maehle Schmidt och Svenska friidrottsförbundets Johan Storåkers. Friidrottsledaren Assar Blomquist som stridit i Vallenfrågan. Foto mittbilden: Henrik Isaksson/PINIRO Bildbyrå



Filip Svanberg, ordf i kultur o fritidsnämnden, Amelie Tarschys Ingre, ordf i utbildningsnämnden, Birgitta sköld, vice ordf i omsorgs och socialnämnden, Carl-Johan Schiller ordf. i teknik och fastighetsnämnden klipper bandet på startsignal. Foto: Henrik Isaksson/PINIRO Bildbyrå



Historian om "VALLENS" långa tillkomst

Lidingövallen invigdes söndagen den 19 juli 1936 med nationalsång, flagghissning, och utsläpp av tusentals duvor. Idrottsledaren Gösta Settergren tackade på idrottsmännens vägnar för stadens gåva till idrotten på ön.

Men frågan om en idrottsplats på ön var en ganska segsliten historia som pågick i över 20 år innan den kom till stånd. De första åren efter OS i Stockholm 1912 fick man hålla till med allmän idrott och fotboll på läroverks sandplan, ofta i uselt skick och gick under namnet "läroverkets leråker".

Den förste som tog upp frågan med stadens styrande om att inrätta en ordnad idrottsplats på ön var kapten E S Bjuggren, som 1913 lämnade in en motion till staden. Inget hände emellertid, och frågan skulle återkomma då och då under tiotalet. Norra öns idrottsförening Lidingö IF gjorde en framställan 1917 att kommunalnämnden skulle upplåta mark för en idrottsplats, men fick avslag.

Lidingö Idrottsplatser upa

I början på 1920-talet ansågs frågan om idrottsplats vara akut. Ett 30-tal personer som tröttnat på stadens ointresse bildade 1922 Lidingö Idrottsplatser upa. Under de närmaste åren utpekades ett antal olika påtänkta platser: Herserud, Baggeby och även i Kyrkvikenområdet. Stadens fäder var fortfarande kallsinniga till alla förslag och ställde sitt hopp till Flottans eventuella flytt till Lidingö - som om den flyttats hit - varit tvungen att bygga idrottsplats, skjutbana och övriga motionsanläggningar för sin personal. Vilket aldrig blev aktuellt.

Idrottskommitté 1929

I juni 1929 tillsattes en idrottskommitté, som tydligen hade mottot "att skynda långsamt fram". De studerade flera olika förslag och kom slutligen fram till att Kyrkviken ändå var det bästa alternativet. 1935 fick trädgårdsarkitekt Carl Blomqvist i uppdrag att anlägga en idrottsplats. Han hade tidigare bland annat svarat för anläggning av Östermalms IP, Ullevi IP och Sundbybergs IP och flera andra IP:n.

Arbetet på gick under hösten 1935 och våren 1936, delvis med hjälp av arbetslösa. När arbetsritningarna var godkända av staden hade man tre månader på sig att färdigställa idrottsplatsen med löparbanor, fotbollsplan, läktare och omklädningsrum till invigningen den 19 juli.

Lars G. Lindström

Lars Wahlström 80 år



Veteranklubbens välkände profil och styrelseledamot Lars Wahlström fyllde 80 år den 9 september. Vid styrelsemötet 2019 lämnade han vice ordförandeposten som han innehaft under större delen av 2000-talet. Han finns dock kvar i styrelsen som ordinarie ledamot och är den som brukar fungera som ceremonimästare vid årsavslutningarna i Ansgarskyrkan och med vårt lotteri.

Lasse är Lidingögrabb i tredje generationen (= äkta lidingöbo), men har nyligen flyttat med hustru Lisbeth till Norrtälje efter att i många år ha haft sin bostad i Rotebro, Sol-lentuna. Vilket hänger delvis samman med att Lasse verkat som fritidschef i grannkommunen Upplands Väsby och ville ha nära till jobbet.

Men Lasse är klart förankrad i Lidingömyllan såsom student vid Lidingö läroverk, gymnast i Vikingarna och friidrottare i IFK Lidingö. Det är dock främst hans ledaregenskaper som bidragit till att han varit djupt engagerad i IFK Lidingö friidrott, bland annat som ansvarig ledare för det Dagbladslag som under åren 1963 till 1978 aldrig var sämre än femma och vann loppet nio gånger. Själva har han dock inte sprungit någon sträcka.

För Lidingöloppet har han varit med i ledningen sedan 1967, först som startchef för stora loppet (30 km) och senare ingått i VIP-gruppen, där han svarat för guidning av kommunfolk, klassiker samt andra gäster. Lasse ingick också i kommittén för det 50:e Lidingöloppet.

Även om Lasse lämnat Lidingö som bostadsort har han sin syster Monika (gift med landslagsmannen Tommy Holmestrand) kvar på ön i Killingetrakten. Lasse är medlem i ett stort antal föreningar som Lidingö Gille, Stockholms Idrottshistoriska föreningen (där han sitter i styrelsen) samt Upplands Bros Rotaryklubb (Lasse hade en tidigare anställning inom fritidssektorn i Upplands Bro). Lasse är också anlitad som guide på Stockholms Stadion på uppdrag av SOK och RF. Vid tillfällen drar Lasse också runt i världen som reseledare med turister och idrottsfolk.

Vi i Veteranstyrelsen är mycket tacksamma att ha tillgång till Lasse Wahlströms tjänster där han med sitt öppna sätt och idrottskunskap gjort sig mycket omtyckt. Vi gratulerar till 80-årsdagen och hoppas på ytterligare år i Veteranklubbens styrelse.

Även hustru Lisbeth fyller halv jämna år, 75 år den 24 augusti. På grund av den pågående pandemin sker firandet för båda inom familjekretsen.

Text o foto: Lars G. Lindström

Anita Lindqvist 80 år



Lisbeth Wahlström 75 år

Hos familjen Wahlström firar man vart jämmt och halvjämmt vart femte år. Lisbeth fyllde 75 år den 24 augusti. På grund av coronapandemin sker firandet inom familjen. Lisbeth medverkar som regel vid våra samlingar i Ansgarskyrkan och årsmötena på Firren.

Vi gratulerari efterskott!



Anita Lindqvist, gift med Ingvar Lindqvist, har fyllt 80 år, vilket firades med hela stora släkten, barn och barnbarn, på Gräddö den 28 augusti.

Anita är en av våra många trogna veteranalydare som hjälper gärna till vid Lidingöloppets mottagande vid Ropsten och vid våra arrangemang i Ansgarskyrkan.

Veteranklubben gratulerar till de jämna åren!

Till minne av Sven G.

Foto: Lars G. Lindström



Det blir lite svårt att på en liten yta fånga upp allt som Sven Gärderud hunnit med under sin levnad. Han har alltid varit en nytänkare och kommit med nya projekt: Ungdomspokalen, Gubbpokalen och senare Ladys Cup (som blev Motionspokalen) kan signeras Sven Gärderud.

Tillsammans med Ivar Söderlind, Umeå, startade han på ålderns höst ett gigantiskt projekt med att dokumentera veteranstatistik i friidrott med de 100 bästa bland män och 50 bland kvinnor i samtliga friidrottsgrenar från H35-klassen och uppåt. För den insatsen belönades han 2012 med friidrottsförbundets högsta utmärkelse.

Orienterare

Sven startade dock sin bana som orienterare i unga år, då han bodde intill Filmstaden i Solna. Där grundlades intresset för löpning genom att springa tio varv runt området, som var omgärdat med en mur. Några år medlem i Sundbybergs IK, senare i Matteuspojkar från 1943. Han sprang i MP:s tiomilalag samma år som IFK Lidingö vann tiomila, 1951.

Även om det var orientering som var Svens sport prövade han på att springa hinder och gjorde tre landslagsmatcher. Som junior noterade han tiden 9:21.2 som kan jämföras med vad Gunder Hägg gjorde på samma distans, 9:23,0.

Sen blev det orientering för hela slanten: Fram till 2014 har Sven gjort 2100 orienteringstävlingar och därmed uppsökt cirka 17 000 kontroller. De senaste åren har han tagit sig runt i Luffarligans orienteringar med käpp, men inte längre. Hans motto som följt honom 90 år genom åren är "det viktiga är inte inte vinna utan att hitta kontrollerna". För sina insatser i orientering, dels som sekreterare i Stockholms orienteringsförbund, dels som skogskar 1947, erhöll han förbundets silvertecken.

Lidingöbo

Till Lidingö kom Sven först gången på 1940-talet gift med lidingöbon Ingrid Wret-

Sven Gärderud avled lördagen den 25 september fyra dagar innan han skulle ha fyllt 100 år i samband med det 57:e 30 kilometersloppet. Tillsammans med Kacke Karlberg kom Sven på den lysande idén till Lidingöloppet efter en artikel i Idrottsbladet av Sven Lindhagen om att det borde finnas "ett löparnas Vasalopp". 1965 lanserade det första loppet, som skulle växa och bli världens största terränglopp. Sven var också den som svarade för administrationen de första tio åren.

man. Året 1947 gick han med i IFK Lidingö, men återvände till MP några år, innan han kom tillbaka. Först 1955 fick de en bostad på ön i Torsvik, senare i många år på Sagavägen 8. De senaste åren har Sven och Ingrid bott i Baggeby Gårds äldreboende. Sven fick jobb på elektronikdivisionen på Aga, där han blev kvar i 30 år.

Lidingö har Sven att tacka för mycket inom friskvård och idrott. Cirka 30 meter innan Lidingöloppsmålet på Grönsta gårde finns en sponsorkylt på en eljusstolpe som hedrar Sven och Ingrid Gärderud. Och bara 700 meter innan mål finns den bänk där han suttit många gånger och följt loppet. I år stod bänken tom.

Begravningen var i Lidingö kyrka i kretsen av de närmaste. Tack Sven för allt du gjort.

Lars G. Lindström



Foto: Lars-Eric Dahlstedt

Sven nästan 100 och Ingrid 98

SVEN nästan 100 år

Sven Gärderud är den andre IFK-veteranen som var nära att uppnå 100-årsdagen. Den förste var Sven Jakobsson, som började sin idrottsliga bana som cyklist i IK Vale, en klubb på södra Lidingön, och som sedan kom med i IFK Lidingös cykelgång från 1932. Sven flyttade senare till Spånga, där han avled 2016 några månader innan han skulle fyllt 101 år.



Foto: Wikipedia

Anders Gärderud 75 år

En av IFK Lidingö friidrotts främsta löpare, Anders Gärderud fyllde 75 år den 28 augusti. Hans största framgång är OS-guldet på 3000 meter hinder i Montreal 1976, när man minns upploppet med den östtyske löparen Franz Baumgartel som kommer upp jämsides, men faller på sista hindret. Anders sprang ohotad i mål som guldmedaljör på nya världsrekordtiden 8:08.02.

Anders startade sin idrottskarriär i IFK Lidingö i 11-årsåldern, men inte som friidrottare utan främst inom orientering. Som orienterare har han bland annat ett SM-guld i stafett för Mälärhöjdens IK 1977. Tidigt märkte han att hans talang som löpare på bana var större än i orientering, när han vann JEM på hinder 1500 meter i Warszawa 1964 på nytt juniorvärldsrekord 4:00.6. Andra meriter är seger i Europacupen på 3000 meter hinder 1973 och 1975. Han var den förste att gå under 8.10 på 3000 meter hinder med 8.09.02, då världsrekord.

Han har fem individuella SM-guld, 11 i stafett och ett i budkavleorientering. Under sin tid som löpare har han representerat IFK Lidingö, KA2, Enebyberg och Mälärhöjden.

Förbundskapten i friidrott

Anders är utbildad på Gymnastik- och idrotthögskolan (GIH). Efter den aktiva tiden var han några år förbundskapten för svenska landslaget i friidrott. Under många år har han kommenterat både friidrott och orientering som bisittare i SVT. Anders har också varit förbundskapten för det norska orienteringslandslaget, vilket relaterade till att han tilldelats Bislettmedaljen 1990. För sina världsrekord och seger i OS 1976 fick han 1976 Svenska Dagbladets guldmedalj.

Anders bor kvar i Lidingö och håller igång med golf och orientering, där han representerar Enebyberg i H75-klassen fr o m i år. Han innehar fortfarande det svenska rekordet på 5000 meter på 13:17.59, men som var lite hotad på Finnkampens första dag den 5 september i år, då Andreas Almgren (Turebergs IF) i ett sololopp sprang på 13:29.6.

Veteranklubben gratulerar i efterskott till 75 aktiva år.

Lars G. Lindström