

Idrotten i coronans fotspår Det mesta uppskjutet o. inställt



Inget är längre sig likt i idrottens värld. De senaste veckorna har det dagligen droppat in meddelanden om uppskjutna mästerskap och turneringar, liksom uppskjutten seriestart i fotbollsligorna för såväl för dam- som herrlag. Elitidrotten har tvingats ta paus.

Se sidan 2

Lidingöloppets MTB flyttas till Lidingöloppshelgen som ett nattlopp på 30 kmsbanan.

Klartecken för "VALLEN"



Äntligen ett glädjebesked i den allmänna bedrövelsen när all idrott just nu står still. Lidingövallens ombyggnad har fått klartecken sedan Lidingö stad bantat förslaget från 95 miljoner kronor till 60 miljoner kronor, men fortfarande med bibehållande av samma goda kvalitet. Något som väl återstår att se när allt är klart. Startdatum 14 april 2020.

Se sidan 2

Assar och Eie firar båda i maj

Inom loppet av fyra dagar i maj fyller Assar och Eivor Blomquist 175 år, Assar bidrar med 90 och Eivor med 85. Tillsammans kan de samtidigt blicka tillbaka på 66 års samvaro sedan en dans i Stockholm 1954.

Få av dagens jämnåriga idrottsledare förknippar Assar Blomquist med bandy och fotboll. Men det var så det en gång började hemma i Luleå, där Assar som junior tillhörde IFK Luleå i såväl fotboll som bandy. Hans favoritlag var Edsbyn, när han hösten 1950 fick provspela två matcher och fick en plats i truppen. Upplägget förutsat-



Se sidan 4

Veteranklubbens årsmöte flyttat till september

På grund av den världsomspännande coronaepidemin ställde vi in IFK Lidingö Veteranklubbs årsmöte, som skulle ha hållits på restaurang Firren den 24 mars. Mötet är tills vidare framflyttat till efter sommaren med förslag på dag i september beroende på hur det då är ställt med covid 19-spridningen.

Vi har följt myndigheternas rekommendationer om att inte samla grupper större än 50 personer – även om vi oftast inte varit så många samlade på tidigare årsmöten. För närvarande fungerar den gällande styrelsen från valet 2019. Verksamheten är låg och vi kommer inte att kalla till någon vårträff utan upprätthåller kontakten med medlemmarna på det här viset.

Samtidigt uppmanar vi alla att följa myndigheternas rekommendationer: Stanna hemma om du är sjuk. Har du något av följande symtom • feber • hosta • snuva • halsont ska du stanna kvar hemma.



Detta foto från LidingövalLEN såldes under kriget till förmån för inkallade. Jag tror det är IB:s red. Torsten Tegner som står mitt i bild. Flera personer att identifiera ...

på sidan 3

JUBILARER

20 maj Assar Blomquist, 90 år; 24 maj Eivor Blomquist, 85 år.



Bulletin till medlemmar i IFK Lidingö Veteranklubb och övriga intresserade

Ansvarig utgivare och redaktör:
Lars G. Lindström, mobil
073-989 65 51
e-post: lasse@ordmening.com



**Min syn
på saken
I Covid
19:s spår**

När detta skrivs är vi inne i en mycket orolig tid på grund av den världsomfattande spridningen av corona-viruset. Det har drabbat alla områden, och inte heller idrotten är förskonat. Liksom i den övriga världen ligger nästan all idrott nere i Sverige. Men Sverige har inte stängt gränser och inte satt områden i karantän. Det är fortfarande möjligt att röra sig ute i naturen. Det är viktigt att vi inte blir stillasittande hemma.

Rörelse är viktigt och att vi inte isolerar oss. Det svenska folket har verkligen hittat ut i naturen. Parkeringsplatser är fulla, promenerande par i motionsspåren och fullt med motionärer på utegym. Men på lagom avstånd från varandra.

Det finns anledning att vara orolig för höstens stora arrangemang, Lidingöloppshelgen. Redan har Lidingöloppsarrangörerna tvingats flytta vårens evenemang, MTB 2020, Värmilen och Blodomloppet till Lidingöloppshelgen i höst tillsammans med det ordinarie programmet. För närvarande gäller Folkhälsomyndighetens begränsning högst 50 personer får samlas samtidigt på en plats. Vilka begränsningar som kan komma att råda i september och hur det då är med spridningen av covid 19 finns ingen som kan uttala sig om. Man kan bara hoppas att den nu ansträngda situationen ska förbättras.

En oro finns också för Lidingöloppet, hur det har utvecklats på sistone. Tyvärr inte i takt med dagens hälso- och löpmarknad. Samtidigt byter IFK Lidingö Friidrott viktiga poster i sin styrelse till nya oprövade ledare. Även Lidingöloppsledningen är ny för året, vilket kan bidra till att den behöver förstärkas med en referensgrupp såsom ett bollplank. Ett sådan förslag fanns med på friidrottens digitala årsmöte den 1 april, och ska ventileras på ett nytt digitalt medlemsmöte den 4 maj. Återstår att se vad som kommer ut av det.

Allt är dock inte bara jämmer och elände. IFK Lidingö Veteranklubb är inne på sitt 69:e år sedan starten den 17 maj 1951. Om ganska precis ett år kan vi fira våra 70 år. Det ska vi göra med ett särskilt minnesnummer av IFK-Bulletinen, förhoppningsvis till majnumret 2021.

Till dess "Håll Er friska!"

Lars G. Lindström

Lidingövallen rustas



Lidingövallen... forts från sid 1

Planen syftar till att utveckla Lidingövallens idrottsområde samt säkra ett gång- och cykelstråk. Inom planområdet ska utomhusplaner, idrottshallar och parkeringar rymmas, varför marken måste utnyttjas effektivt.

Allt ska vara klart enligt beräkningar som gjorts till den 1 september 2021. Då kommer Lidingövallen vara upprustad med nya 400 meters löparbanor och en fullstor fotbollsplan med naturgräs. Planen kommer att hålla internationella mått som även klarar elitmatcher i högsta serien.

Idrotten i coronans ... forts från sid 1

Länge såg det ut som om de 32:a sommarspelen, OS i Japan, skulle arrangeras som tänkt den 24 juli till 29 augusti, men efter att flera länder hoppat av och på grund av den världsomspännande corona-pandemin, enades IOK:s president Tomas Bach och Japans premiärminister Shinzo Abe att flytta spelen till 23 juli 2021.

Flera andra VM och EM-tävlingar drabbas också av flytt och på den inhemska fronten är det likadant. Nyligen beslutades att vårens stora halvmara Göteborgsvarvet ställs in och Stockholm

Under byggtiden kan det bli litet rörigt med in- och utpassager till de befintliga anläggningarna. Konstgräsplanen vid IFK Fotbolls kansli, omklädnadsrum och isrink berörs inte av denna ombyggnad. Friidrotten kommer att beredas tillfälliga träningsytor.

Inget sägs om planerad ombyggnad av läktarbyggnad med utrymmen för verksamheter samt om nytt måltorn ingår i det framlagda projektet.

Lars G. Lindström

Marathon har beslutat att flytta sitt vårarrangemang till den 5 september samtidigt med Stockholm halvmarathon, något som kan komma att påverka Lidingöloppet senare i samma månad.

Lidingöloppet flyttar också fram sitt vårarrangemang MTB-cykling till Lidingöloppshelgen som ett nattlopp på 30 kmsbanan. Hur det blir med Blodomloppet, vars alla tävlingar flyttas till hösten, är ännu något oklart. Värmilen integreras också i Lidingöloppshelgen i september med delvis nya former. Lidingöloppet MTB genomförs direkt efter löppet 30 km på lördagen den 27 september.



**Lidingöloppet MTB flyttas till
Lidingöloppshelgen och
blir ett kvällslopp!**



LIDINGÖLOPPET MTB



NÄR TOGS DETTA FOTO?

I en papplåda med gamla handlingar och fotografier som ursprungligen tillhört Lage Ekbohm och hans tid har jag återfunnit bland annat denna gruppbild från (Ja, när? Kanske slutet 1940-tal eller början 1950-tal) uppbyggd kring IFK Lidingös förste ordförande Hugo Johansson, som sitter som nummer sju i andra raden.

Några andra igenkända ansikten: nummer 5 i övre raden Robert Lundström, som jobbade mycket med Sommarhemmet. Nummer 9 i samma rad är Gunnar Segersten, ordförande vid 25-årsjubileet 1957 och flerårig ordförande i huvudstyrelsen. Intill honom Bengt Arenander, handboll och Gudrun Arenander, svensk mästare flertalet gånger i slungboll och diskus samt med i diskus i OS 1948 (London). Näst längst ut på kanten Lars Söderberg, styrelseledamot och förgrundsfigur i IFK Centralstyrelse.

Nummer 4 i andra övre raden är Sven-Johan Johansson, legendarisk fotbollsledare på 30- och 40 tal. I samma rad som nummer 7 handbollsspelaren Kurre Björk och med en dam emellan sig handbollens Olle Edlund. I samma rad nummer 4 från höger sitter Gösta Åkerlund, höjdhoppare, bandyspelare och en i arbetsgruppen för IFK Lidingös bildande. Ursprungligen från Lidingö IF.

I tredje raden uppifrån återfinns som nummer 2 styrelseledamoten Arne Kvist. Nummer 9 i den raden är landslagsmannen i handboll Oskar Nordström och intill honom som nummer 10 Nisse Stigberg, legendarisk bandy- och handbollsspelare samt ordförande i friidrott något år. Näst längst ut i denna rad Lars "Lidingö-Lasse" Larsson, mångfaldig landslagsman på hinder. I främre raden som nummer två återfinns brodern Gösta Stigberg, bandyledare. Damerna i bild är oftast medföljande maka eller fästmö.

Hjälp oss gärna att identifiera flera ansikten för framtida behov.

Lars G. Lindström

IFK Lidingö fotboll tillåter träningsspel

Stockholms Fotbollsförbund kom den 16 april med nya instruktioner vad som gäller för fotbollsspel efter att ha varit i direktkontakt med Folkhälsomyndigheten.

Beslutet innebär att spel i huvuddelen av de serier som Stockholms Fotbollsförbund administrerar skjuts upp till i början av maj. För ungdomslag kan dock spel tillåtas tidigare. IFK Lidingö tillåter

träningsmatcher, dock utan publik; spelare som är sjuka i covid 19 får inte medverka och rekommendation är att samling sker utomhus och inte i omklädnadsrum.

Detta är ett vad som gäller tills vidare. Det är troligt att det kommer nya beslut som påverkar fotbollens verksamhet. IFK Lidingö fotbolls café kommer att hållas stängt tills vidare.



Ny ledning i IFK friidrott

Mikael Mördrup valdes till ny ordförande efter Anna Öberg, när IFK Lidingö friidrott höll



sitt digitala årsmöte den 1 april (några dagar senarelagt än ursprungligen tänkta

den 25 mars). Föreningen fick också en ny kassör Bengt Larsten som tar vid efter Peter Lagerlöf.

Styrelsen i övrigt fick följande ledamöter: Ivan Sundström, vice ordförande, Adam Lindhe, Anders Ejendal, Johanna Kolga, Markus Pfister, Sandra Pettersson, Stefan Calens samtliga ledamöter samt suppleant Ulrik Sköldqvist.

Under mötet informerades om läget i föreningen till Lidin-göloppet. Coronasituationen och Lidin-gövallens ombyggnad.

Nytt namn i orientering

Kristoffer Tengroth är ett nytt lovande namn på juniorsidan i IFK Lidingö Skid- och orienteringsklubb. Han är 19 år och kommer närmast från Sundbybergs IK.

Kristoffer ser fram mot sprint-SM i Växjö och knock out sprint-SM, om de på grund av coronan kommer att kunna genomföras. Som främsta merit har han ett guld i sprint från USM i Sundsvall i fjol.

Orienteringsidrotten ligger som andra idrotter för närvarande nere. Årets Tiomila som skulle hållits i Upplands Bro 2 och 3 maj senareläggs till hösten om det finns plats i almanackan. Även O-ringen är inställt, vilket är första gången detta inträffar.

Rapport från Ekholmsnäsbacken

Årets slalomsäsong är avslutad och blev inte som man tänkt sig på grund av snöbrist och varm väder som avslutades med corona-epidemien. Trots svåra väderleksförhållanden var Ekholmsnäsbacken en av två backar i Stockholmsregionen som kunde erbjuda snöträning i hemmabacken (dock på en begränsad yta). Alex & Co gjorde ett jättearbete som klubben tackar för.

DITT LOKALA TRYCKERI PÅ LIDINGÖ | DIGITALT | OFFSET

SLG
STOCKHOLMS LITO GRAFISKA

Stockholms Lito Grafiska AB
Stockby Hantverksby 26, 181 75 Lidingö
Besök: Förrådsvägen 2, hus C plan 2
Tel 08-767 74 00 | info@litotryck.se | www.litotryck.se

Med IFK Lidingös i hjärtat: Assar Blomquist 90 år - och Eivor 85 år i maj

te frånvaro från tandläkarhögskolan. Assar var för saken, men faderns plötsliga död försvagade den ekonomiska situationen. Livet blev allvar.

Efter färdig tandläkarexamen blev det dock 1955 spel i högsta Norrlandsdivisionen med IFK Luleå, dit Assar flyttade tillbaka för att fullgöra en ettårig tjänst i folktandvården.

- Då hade jag redan träffat Eivor, som också studerade till tandläkare. Vi blev ett förlovat par på min examensdag i maj 1955. Vår situation var ljus men inte fri från komplikationer. Jag skulle fullgöra mitt folktandvårdsår i Luleå och Eie hade tre år kvar på sin utbildning i Stockholm, berättar Assar.

Lidingöbor

Efter några år i Bromma, på Söder och vid Vanadisplan flyttade familjen till Lidingö. Flytten hade grund i längtan till naturen och de tillkomna barnen Örjan, Anders och Helenas behov av rörelse, som hotade den lilla lägenheten och inventarier. Valet blev ett radhusområde i Högberga med fri sikt över Mölna ängar och hela inloppet till Stockholms hamnar. Lidingö var ett bra val.

Under åren har huset anpassats till familjens behov av luft och ljus. I källaren har Assar för egen del en liten smedja, där livets oro stillas med kreativt silversmide.

Både Assar och Eivor motionerade också gärna och drog på sig träningsöverallerna, vilket av grannar och andra sågs som lite avvikande. Assar motionerade också i Karolinska sjukhusets försöksgrupp "Träna med TV" med professorerna Torgny Sjöstedt och Folke Mossfeldt, vilket ledde till 20 Vasalopp med provtagningar under pågående lopp. Bästa placering 172:a (vid 49 år) och bästa tid 5,07 (vid 41 år).

- Någon menade att jag inte kunde stanna vid 20 lopp utan borde göra ett 21:a lopp, oslagbart, vilket jag genomförde med tiden 7,50 som 80-åring, berättar Assar.

Ordförande Lidingöloppet

Genom barnens aktiviteter lockades Assar in i IFK Lidingö, där Lars-Erik Dahlstedt i skidor- och orientering samt Curt Högberg i friidrott såg Assars kapacitet. Det ledde först till funktionärsuppdrag och för åren 1975-79 fick han ta hand om friidrottsskutan såsom ordförande. Det sammanföll några år med att Sven "Pe" Johansson, DN:s sportreporter, var ordförande i Lidingöloppet. DN villkorade 1979 för fortsatt sponsorkap att döpa om loppet till "DN-loppet", vilket Assar



Assar i dubbel upplaga

tillsammans med andra motsatte sig. Han axlade därför ordförandeskapet för Lidingöloppet och samkörde tillsammans med Lars-Erik Dahlstedt som generalsekreterare fram till 1999 där samarbetet med huvudsponsorn AGA var av betydelse och gav loppet livskraft. Det var viktiga år då loppet växte i antal löpare och flera klasser tillkom. Bland annat Lilla Lidingöloppet, som i år firar 50 år!

Skid-Lidingö.

Samtidigt växte barnen upp och tog för sig i skidspåren. Under några år på 1980-talet var Örjan, Anders och Helena alla tre i svenska skidlandslaget och med några viktiga nyförvärv såsom Lars Håland och Annika Dahlman samt Lena Carlsson-Lundbäck seglade IFK Lidingö upp som ett oväntat klubbnamn på skid-SM. Som kronan på verket när Örjan och Anders delade segern i Vasaloppet 1988, vilket gav genljus långt utanför Sveriges gränser.

För Eivor var det svårt att konkurrera på skidor, men hon valde att satsa på en Svensk Klassiker som hon genomförde 1985, något som ingen annan i familjen lyckats med.

Idrotten bygger broar

Ledstjärna för Assar har alltid varit att idrotten ska bygga broar och minska klyftor mellan människor i sociala sammanhang. Detta gäller också för Lidingöloppet, som är ett stort socialt arrangemang, och en stor inkomstkälla för föreningslivet på ön. Som trots sina 55 år i följd nu första gången allvarligt äventyras av den pågående corona-epidemin.

- Det behövs många goda insatser av gamla IFK:are för att med gemensamma krafter stödja den nya Lidingöloppsledningen, säger Assar, som aldrig släpper sin omsorg för idrottsrörelsen och har IFK Lidingö i sitt hjärta.

Text o foto: **Lars G. Lindström**



Per-Olof (Pelle) Swartz till minne

Landslagsmannen och häcklöparen Per-Olof "Pelle" Swartz avled den 14 mars, 87 år. Han sörjes närmast av hustru Marianne, barn, barnbarn och även barnbarnsbarn. Han var medlem i IFK Lidingö Veteranklubb.

Pelle var en av unga intresserade friidrottare som kom fram på 1940-talet när IFK Lidingö friidrott sakta började växa sig stark med andra namn som Lars Broander, Lars Sundqvist, Lars Warberg, Lage Ekbohm och med Kacke Karlberg som "målspruta". Pelle har själv berättat att friidrottsintresset i unga tonåren sammanföll med Hägg och Arne-galorna på Stockholms Stadion. Han inledde sin friidrottskarriär som höjdhoppare, där han som bäst nådde 1,80.

Landslagsman

Att häcklöpning senare blev hans specialområde berodde på en slump. Det saknades en häcklöpare vid den årliga friidrottsmatchen mot Kronoberg på Lidingöwallen, och Pelle ställde upp. Inga stora tider omedelbart, men året 1952 kom han tvåa på 400 meter häck på junior-DM med tiden 56,5. Därefter uttagen till juniorlandskampen mellan Sverige-Norge-Finland, där han tog en tredjeplats. Året efter fick han lite oväntat genombrott på den kortare distansen 110m häck, där han kom tvåa på 15,0 efter Ragge Lundberg (också stavhoppare) och slog alla tre finländare. Den längre distansen 400m häck passade dock Pelle bättre, då han var osnabb på 100 meter. Under Lidingö-sejouren uppnådde han som bäst 53,5 (med manuell tidtagning). Senare, när han gått över till Studenterna (lockad av dåvarande ledaren Bosse Aggeborn) nådde Pelle som bäst 14,9 på 110 m häck och 52,6 på långa häcken. Pelle tillhör kretsen av friidrottens stora grabbar.

Civilt var Per-Olof Swartz kvinnoläkare med tjänstgöringar i Göteborg samt på Sabbatsberg och Serafen i Stockholm. Vid sin första anställning var han med om att förlösa en fembarnsmamma i Falun, där bara ett barn överlevde den första tiden.

Ett personligt minne är från JDM i svensk stafett på Stockholms Stadion någon gång i början på 1950-talet där IFK Lidingö ställde upp med Lars G. Lindström (100m), Lars Sundqvist (200m), Pelle Swartz (300 m) och Lars Broander (400 m). Lidingö vann sitt heat på bättre tid än Bromma IF i det andra. Men Bromma vann finalen, då Lidingö inte kom till start i finalen sedan Lars Sundqvist skadats. Närmare ett junior-DM i stafett har jag personligen inte kommit.

Vi minns Pelle Swartz som en äkta IFK:are!
Lars G. Lindström