

Foto: Lidingöloppet

LIDINGÖLOPPET



Allt om 2019 års Lidingölopp

Det blev en fantastisk Lidingöloppshelg trots något regnigt väder på lördagen, där man fick följa många lidingölegender som varit med ett tag samtidigt som nya legender sågs födas. När vi pratar elit så vann Sylvia Medugu (bild ovan till vänster) för andra året i rad TCS Lidingöloppet 30 km på tiden 1.52.59, vilket är nytt banrekord.

I herrarnas 30 km fick vi se en ny lidingölegend födas med Robel Fsiha, Spårvägen, som sprang loppet för första gången, vinna på tiden 1.37.55 (bild med kranskullan Helena Karlsson).

Lidingöloppssidor 4-7

Foto: Christer Kinnh



IFK Lidingös Simon Sundström (nr 67001) segrade i klassen M 22



IFK Lidingö damer seriesegrare

Det började med luciacupen tidigt i våras och slutade ned seger i Victoria cup den 20 oktober. Däremellan har IFK Lidingös damlag spelat hem seriesegern i division 3A och kommande säsong spelar de i division 2. IFK Lidingö FK vann på betryggande 39 poäng före Lindhagens FF, 31 och trea Karlbergs BK, 29. Och det med seriens yngsta lag.

Se sidan 2

Besök i antikens GREKLAND

I oktober hade jag förmånen att få leda en resa till Grekland med Stockholms Idrottshistoriska förening för att uppleva den Olympiska historien på plats, såväl från antiken som från 18-, 19- och 2000-talet.

Vi började i Athen och fick uppleva den antika historiens vingslag under ett besök på Akropolis-kullen med Parthenontemplet och många andra vackra grekiska minnesmärken.

Se sidan 2



Gruppen samlad på Olympiastadion



Årsavslut

med luciatåg och stipendier
IFK Lidingö Veteranklubb inbjuder medlemmar och övriga intresserade till den årliga avslutningen för säsongen i Ansgarskyrkan måndag 16 december kl 18.30.

Programmet inleds med fanparad i kyrksalen och välkomnande. Ett luciatåg med elever från musikklasser i Käppala skola under ledning av musiklärare Christina xxx. Därefter stipendieutdelning till lovande idrottsungdom i Lidingö.

Kvällen avslutas i samlingsalen med julkaffe och dopp (kostnad 120 kronor) och IFK-Veteranernas stora lotteri.

Anmälan görs till Karin Mårtensson på telefon 08-765 95 24 eller 070-683 18 09. Du kan också anmäla dig med E-post: karin.martensson@comhem.se senast måndag sen 9 december.

Vi är glada om Du medför en liten julgåva till vårt lotteribord.

Välkomna!

Veteraner SM-trea

När alla SM-tävlingar är räknade 2019 kommer IFK Lidingö Veteraner på tredje plats: 1) Spårvägen 895 poäng 2) Tureberg 490 3) IFK Lidingö 390.

JUBILARER

5 jan. Jacob Hård, 65 år; 21 feb. Erik Heribertsson, 65 år; 17 mar. Stina Persson 75 år.



Bulletin till medlemmar i IFK Lidingö Veteranklubb och övriga intresserade

Ansvarig utgivare och redaktör:
Lars G. Lindström,
mobil 073-989 65 51
e-post: lasse@ordmening.com



**Min syn
på saken**
55:e
loppet på
ön

Den 55:e upplagan av världens största terränglöpning, TCS Lidingöloppet sedan starten 1965, har genomförts och förhoppningsvis till nöje för alla löpare, åskådare och arrangörerna. Värdet under de tre lidingöloppsdagarna kunde kanske varit lite trevligare, men för löparna fungerade det bra. Till årets lopp var cirka 35 000 löpare anmälda på olika sträckor, där det äldsta 30 km tilldrar sig det största intresset, direktsänt av Aftonbladets tv.

I huvudklassen blev det ny segrare med Robert Fisha, Spårvägen och med fjolårssegraren Napoleon Solomon, Turebergs FK på tredje plats. I damklassen sprang Sylvia Medugu på ny rekordtid 1:51:57.

Fortfarande har sex löpare sprungit alla 55 lopp. Roger Antonsson, 80 år, genomförde nu loppet på 5:16:52 och har en medeltid för alla lopp på 2:32:22. De två andra som också genomfört 55 st 3-milare är Sune Eriksson och Lars Nordin. Övriga tre Christer Grunder, 10 km samt Jan-Olof Dackebro och Ingemar Hellström, båda numera på 4 km.

IFK Lidingös Veteraner fanns även i år liksom tidigare med i arrangemanget med bevakning och guidning vid Ropsten samt LidingövalLEN. Dessutom fungerade både Lars Wahlström och Tom Anderzén som guider i VIP-gruppen. Lars-Eric Dahlstedt, mångårig Lidingölöpansvarig, hade koll på banan och mycket annat.

Detta numret uppmärksammar vårt duktiga IFK Lidingös damlag, som vunnit sin serie och nästa år spelar i division 2. IFK Lidingö FK har också sitt herrlag i motsvarande liga och ett juniorlag som vunnit JDM fyra år i rad.

Grattis! säger Bulletinen.



Kerstin Marcusson och Lars G. Lindström guider vid Ropsten.

Seriesegrare 2019

IFK:s damlag till division 2

IFK Lidingö damer vann sin serie A solklart med 8 poäng till tvåan Lindhagens FF och ytterligare 2 poäng till trean Karlbergs BK. Tabellraden efter 16 matcher 16 12 3 1 66-17 39 imponerar. Därmed är damerna tillbaka i division 2. Det med ett av seriens yngsta lag.

Tre av spelarna i truppen har varit med i alla 16 matcher: Irina Dempsey, Lovisa Bergvall och Femke Builtjes Månsson, där Femke varit seriens skyttekung med 24 mål och 8 assist. En annan spelare som också tagit för sig är Sara Engström med sju mål och sex assist och därmed tvåa i IFK:s egen skytteliga.

Enda förkusten kom mot Åkersberga med uddamålet 2-1. Seriesegern var klar redan före sista seriematchen efter 1-1 mot Vallentuna den 22 oktober. Avslutningen blev enkel med 0-5 borta på Stadshagen mot Marieberg. Därefter kunde laget fira segern med en stor middag.

Damlaget har därefter vunnit sin första match i Victoria cup på Kärrtorps IP. Division 4-laget Stureby hade en straff från start som de slog in. Därefter handlade det bara om IFK Lidingö som vann med 1-7 med Femke och Sara som de främsta målskyttarna.

Tränare för damlaget har varit Sara Olsson,

assisterande samt målvaktstränare Sebastian Löwdahl samt lagledare Björn Jansson.

Herrlaget

IFK Lidingö herrar har haft det lite motigare i årets serie än i fjol då laget slutade på en fin tredjeplats i division 2 norra Svealand. I år blev det en sjätteplats på den övre halvan efter lite blandade insatser med 37 insamlade poäng. Till laget ovanför Hudiksvalls Förenade FF saknades åtta poäng. Seriesegrare blev Täby FK 71 före Karlbergs BK 61, som var tvåa i fjol också och därmed får kvala på nytt.

Junior-DMseger

En honnör till IFK Lidingös juniorlag som tog sin fjärde raka finalseger i JDM med seger 3-1 över IFK Aspudden/Tellus. Målskyttar Linus Kågström, Max Wahlman och Fredrik Skilberg. Här finns uppenbarligen spelare som står på lut till A-laget.

Lars G. Lindström



Resa i Olympiska tecken...

Forts från sidan 1

Dagen därpå besökte vi Panathenaic-stadion där de första Olympiska friidrottstävlingarna gick av stapeln 1896 och 10 års-jubileet 1906. Det är en magnifik marmorstadion som direkt gav oss den rätta Olympiska andan. Anläggningen tog 69 000 årskadare men var i smalaste laget för sprinter-löparna i kurvorna. Vi återupplevde när den grekiske vattenbäraren Spiridon Louis under folkets jubel sprang in på stadion som segrare i det första maratonloppet 1896 och när Erik Lemming kastade spjutet över funktionärerna på innerplan som vinnare 1906.

En kort färd förde oss till den Olympiska byn från 2004, det år som Athén tog arrangörskapet från Stockholm. Många anläggningar fungerar fortfarande även om tidens tand tagit sin tribut. Den stora Olympiska-stadion där invigning och avslutning tog plats fungerar idag som nationell fotbollsarena. Men det växte lite för mycket ogräs i längdhoppsgropen. Simbassänger, basketplan och cykelvelodromen var dock i gott skick, men man såg en del vattenskadorna bakom hörnen. Guiden förklarade, som tröst för oss svenskar, att kostnaderna för arrangemangen har legat kvar i många år.

Vidare färd i dryg 4 mil ner till Marathon, den lilla byn som givit namn åt många av världens långlopp. Ett fint museum mötte oss där med texter och bilder från alla Olympiska maratonlopp. Vår guide förde oss tillbaka till slaget vid Marathon och Pheidippides berömda löpning till Aten för att



meddela segern och därefter falla död ned. Dagen efter gjorde gruppen en vacker bussfärd västerut genom det grekiska landskapet. Vi passerade Korintkanalen, den 70 meter djupa skåran som romarna påbörjade runt Kristi födelse och som inte fullbordades förrän på slutet av 1800-talet.

Besök i Olympia

Väl framme i Olympia på västkusten ägnade vi en fullmatad dag åt de antika Olympiska Spelen. Ett stort område där de ägde rum har grävt ut under 1800-talet och många ruiner från helgedomar och träningsanläggningar finns kvar. Tänk att de gamla grekerna, och därefter romarna, hade OS vart fjärde år oavbrutet mellan 776 f kr – 389 e kr. Man tävlade i friidrott med både sprint- och långdistanser på programmet. Brottning var också en populär gren. Allt försiggick i religiös anda med tempel till äran av Zeus och Hera i spetsen av alla gudar. Enbart män fick delta och på åskådarläktarna fanns endast manlig publik. Hjältarna fick statyer efter sig och flera av dessa finns bevarade i museet intill.

I mars nästa år tänds den Olympiska elden vid en tempelruin i Olympia för att via stafetter och i olika transporter föras fram till de Olympiska Spelen i Tokyo 2020.

Lars Wahlström

Roffe Ö.

tackar för uppvaktning

I vårt förra nummer av Bullen hyllade vi Roffe Öhrneman som fyllde 85 år den 13 september. Vi var tre stycken från Veteranklubbens styrelse med Ylva Langermo, Lars Wahlström och jag själv.

Roffe har återhämtat sig ganska bra från den stroke han drabbades av i mars 2017. Det är "talet" som är lite extra kraftfullt. På mötet dök upp ännu en då blivande 85-åring, Bror Morein, längd- och trestegshoppare i IFK Lidingö på 50 och 60-talen, men numera professor emeritus. Han har också uppvaktats när han fyllde 85 den 7 oktober.

Thanks "buddy"

Roffe har skickat ett tackkort för uppvaktningen och samtidigt skickat med bilden på honom själv här intill.

Den är från en Stadiogala 1957, då OS-medaljören i Melbourne året innan Tom Courtney, USA, skulle försöka slå världsrekord på 800m. Roffe anlätades som hare i loppet, men det var inga som var intresserade att hänga på. Det blev inget rekord.

Tom Courtney tackade senare från USA och skrev: Thanks "buddy" och skickade med sin autograf.

Lars G. Lindström

Bildtext överst: Roffe tillsammans med vår styrelseledamot Ylva Langermo. Roffe är skrudad i en hövdingemossa från Afrika som Roffes pappa Josef skänkte till Roffe och Gudrun på deras bröllopsdag.

Foto: Lars G. Lindström



OVÄNTAT MÖTE

Ibland tycks tiden stå still.

På ungdomsspelen på LidingövalLEN 1948 (i regn och rusk) sprang jag ett lopp på 80 meter i pojkar f 1935-36. Segrade gjorde Malte Jonsson, Vasa, 8,1 före tvåan A. Unger, Djursholm, 8,8, 3:a B Öhman, Vasa, 9,1 4:a R. Führrong, Torsvik, 9,2 och 5:a L. Lindström, Skärsåtra, 9,4.

Malte Jonsson korades till bästa lidingöpojke och fick sällskap på prispallen av bästa flicka, Barbro Holm, Herserud (hon vann 80 m. flickor 35-36). Båda spåddes en lovande framtid på idrottsbanorna, men det stannade därvid.

Så där 71 år senare hamnade jag på uppvaktning av Roffe Öhrneman, 85 år mitt emot en person från Lidingö.

- Och vad heter du?
- Malte.
- Du menar väl inte Malte Jonsson?
- Jo visst.
- Vet du att vi möttes på 80 meter på ungdomsspelen 1948?
- Det var länge sedan, sa Malte, som fortfarande är Lidingöbo och bor i Larsberg.

Höstträffen inställd

Det tycks ha gått troll i våra försök att bjuda in till video-filmvisning med Lars-Eric Dahlstedt. På årsmötet fallerade tekniken på Tor. När vi bjöd in till en ny träff den 29 oktober på Lidingö Museum fick bara sju anmälningar. Vi får se hur och när vi kan visa Lassés videofilmer, som är fin idrotts-

Anthony Treacher dubbel Europamästare

Foto: Eva Krönlén



Anthony Treacher, som tävlar för IFK Lidingö i veteranansamling, men för England i internationella mästerskap är dubbel Europamästare – dels i tresteg dels på 200 meter i klassen M80.

TCS Lilla Lidingöloppet

I TCS Lilla Lidingöloppet, där "Barnens digitala mattelärare" Albert stod för fiolerna, i form av att sponsra alla ungdomar upp till 18 år, hade IFK Lidingö flera framskjutna placeringar.

Kalle Ottfalk vann i P13 och Sebastian Stagh i P11, Kalle

Men inte nog med det på Veteran-EM i Venedig för en tid sedan blev det också en silvermedalj på 400 meter och brons på 100 meter och i längdhopp. Dessutom var han med i det engelska stafettlagen på 4x100 meter och 4x400 meter.

Totalt plockade Anthony hem 2 guld, 3 silver och 2 brons. Det är som ett helt landslag, faktiskt. Trots den höga åldern var det bra konkurrens i de flesta grenar med mellan sju och tretton deltagare.

Klubbkompisarna på hemmaplan Bengt O. Hallberg och Ingvar Lindqvist är fulla av beundran för Anthonys insatser.

- Detta sporrar oss inför vinterträningen som startar snart, säger Ingvar, ledare för IFK:s veteraner.

Bilden: Fr.v. Bengt O. Hallberg, Anthony Treacher och Ingvar Lindqvist, stark veterantrio.

med tre raka segrar och Sebastian med fem!!

Andraplatser tog Jeppe Karlsson i P10 och Oliver Taha i P9. Bety Chermakova, i F7 kom på tredje plats och blev därmed bästa Lidingö-tjej.

Totalt sett lyckades 102 lidingöloppare placera sig bland de trettio främsta och ganska precis hälften, 997 av 1962 fullföljande hade Lidingö i klubbnamnet eller som bostadsort.

DITT LOKALA TRYCKERI PÅ LIDINGÖ | DIGITALT | OFFSET



Stockholms Lito Grafiska AB
Stockby Hantverksby 26, 181 75 Lidingö
Besök: Förrådsvägen 2, hus C plan 2
Tel 08-767 74 00 | info@litotryck.se | www.litotryck.se



TCS Lidingöloppet 2019

Snart dax för start

Det blev en ny herrsegrare med Robel Fsiha, Spärvägen i årets lopp på 30 km och nytt banrekord i damloppet då 29-åriga Sylvia Medugu, som tävlar för danska Køge, avverkade sina 30 km på 1:51:57.

Sylvia vann även i fjol och putsade nu sitt banrekord med 1 minut och två sekunder. Även tvåan Yesimebet Tadesse, Norge gick under det gamla banrekord med tiden 1:52:57. Bästa svenska på tredje plats blev Hanna Lindholm, Huddinge AIS på samma tid som tvåan. Bästa Lidingötjej på 30 km var Charlotte Schönbeck, IFK Lidingö Friidrott, 2:09:26 på en tjugonde plats. - Jag kommer gärna tillbaka för att förbättra tiden nästa år, sa Sylvia Medugu, som var mycket glad över sitt segerlopp.

Debutantsegrare

Debuterande herrsegraren Robert Fsiha var mycket överlägsen trots att de två senaste årens herrsegrare fanns med i loppet. Fsiha vann på 1:37:55 med 32 sekunder före tvåan John Muthui Musee, SOK Knallen 1:38:27 och på tredje plats fjolårsegraren Napoleon Solomon, Turebergs FK, 1:38:47. Bäste lidingöbo på en 22:a plats blev Erik Lagerlöf, IFK Lidingö Friidrott, 1:48:40.

Kristina Stannow 38 lopp

I klass K80 gjorde Kristina Stannow, Lidingö sitt 38:e lopp med en tredjeplats, 31:18 efter Viveca Ruffel, LK Nyköpings Runners, 25:51 och Ingrid Benson, Stockholm, 29:48.

Kristina har två platser upp till Ingall Utter, Åkersberga, 40 fullföljda lopp, men inte med i år. Däremot gjorde 90-åriga Ann-Louise "Lissen" Lindman, Lidingö ett starkt lopp och tog sig i mål på plats fyra efter Kristina Stannow, 33:52. Hon debiterade som 87-åring och är den äldsta kvinnan som genomfört ett lidingölopp, dessutom med 9 sekunder bättre tid än i fjol. På sjätte plats i K80 kom ännu en lidingölöpare Marianne Branting 35:59.

Rosa bandet-loppet

I söndagens Rosabandet-loppet 10 km segrade Elisabet Clausén, Tvåraselets AIF, 37:14 före IFK Lidingös Rebecka Öberg, 37:40 steget före Emma Bjessmo, IFK Lidingö SOK, 39:01 och äldre system Sofia Öberg på en fjärdeplats, 39:11.

Rosabandet-loppet har numera också en herrklass, där Jonas Buud, 55/IFKMora hade den snabbaste tiden 27:15 en sekund efter damsegrarinnan.

Text o foto: Lars G. Lindström



Blivande segraren Robert Fsiha vid Abborrbacken



Rebecka Öberg (överst) och Sofia Öberg, båda IFK Lidingö, i Rosa bandet-loppet.



Plock från loppet



Tre generationer



Bo Knutson (mitten) som klarade 30 km med sonsonen Martin och sonen Jesper, alla i mål på samma tid 4:32:06



Kristina Stannow

Kristina Stannow med 38 fullföljda Lidingölopp tillsammans med maken Christian som också löpt över 30-talet lopp.

Dackebro o Hellström



Jan-Olof Dackebro och Inge-mär Hellström som sprungit alla 55 lopp. Senast i klass 80.

Till vänster: Sylvia Medugu strax efter Abborrbacken. Mittenbilden Fredrik Kroander, IFK Lidingö på väg mot mål passerandet av Abborrbacken. Bilden till höger: Max Tholsby, 7år deltog i handikappklassen med hjälp av vårdare.

Foto: Lars-Eric Dahlstedt

Lidingöloppet 2019- vilken löparfest!

Stort tack till alla er som sprang & till alla er som hejade på längst banan.
Utän er, inget Lidingölopp!



INVIGNINGSGUDSTJÄNST i Lidingö kyrka



Traditionenligt startade årets Lidingölopp med invigningsgudstjänsten och kröning av kranskulla Helena Karlsson och kransmas Andreas Otterling på fredagskvällen. Inbjuden hederstälare var Riksidrottsförbundet ordförande Björn Eriksson.

Programmet inleddes med körsång av Breviks damkör och betraktelse av kyrkoherde Magnus Östling. Björn Eriksson (*bild ovan*) prisade Lidingöloppet som förblir en pärla i långlöpnings historia, "även om jag inte skulle kunna genomföra ett Lidingölopp. Jag får nöja mig med sträckan 12:ans spårvagn i Bromma".

Sen var det dags för kommunalrådet i Lidingö Daniel Källenfors att kröna årets kranskulla Helena Karlsson, Lidingö SOK och årets kransmas Andreas Otterling, IFK Lidingö friidrott (*bilden upptill till höger*) som tilldelades ett halssmycke respektive klocka.

Kyrkorummet var som vanligt välfyllt och på podiet poserade friidrottare från IFK Lidingö med svenska flaggan, stadens och IFK Lidingös egen fana.

Text o foto: Lars G. Lindström



Helena Karlsson, Lidingö SOK



IFK Lidingö Friidrotts ordförande Anna Öberg svarade för välkomstalet i kyrkan. Hon talade om att bygga broar till idrotten och vikten av att komma ut i skog och mark och "att springa för livet". Hon hyllade Lidingöloppets tävlingsledare Björn Terry som varit med sedan 2004 och svarat för leveranser, uppbyggnad, funktionärer och trafiklogistik samt tackade alla funktionärer och företaget Albert som bjuder på anmälningsavgiften för alla i Lilla Lidingöloppet till 18 år.

DITT LOKALA TRYCKERI PÅ LIDINGÖ | DIGITALT | OFFSET

SLOG
STOCKHOLMS LITO GRAFISKA

Stockholms Lito Grafiska AB
Stockby Hantverksby 26, 181 75 Lidingö
Besök: Förrådsvägen 2, hus C plan 2
Tel 08-767 74 00 | info@litotryck.se | www.litotryck.se



Vid vårt bord nr 9 (Eva&Lasse) fanns också paret Tarandi: Mikael t v och hustru Agneta till höger samt Kristina Schulz med sambo.

Mikael Tarandi, Lidingö SOK, var ordförande åren 2000-2002. Dessa har varit ordförande i Lidingöloppets styrelse: 1977 Lars-Eric Dahlstedt, 1978-1979 Tauno Virta, 1980-1981 Sven "Pe" Johansson, 1982-1999 Assar Blomquist, 2003-2008 Tom Anderzén. 2009 - Staffan Movin.

Mingelträff i stadshuset med **VIP-folket**



Som tack till funktionärer, löpare och vissa VIP-personer bjöd TCS Lidingöloppet in till en kvällsdiné på lördagskvällen, Lidingöloppets andra löpardag, på Pocket by Pontus nyöppnade restaurant i Lidingö Centrum. Lättare att ta sig dit än som tidigare ut på Elfvikslandet.

Den nya restaurangen ligger i entréplanet ganska nära huvud-entrén. Det bjöds på drinkar och tre rätters vid sittande bord med musik och några tal. För intervjuer med närvarande elitlöpare svarade elitcoordinator Lorenzo Nesi, bland annat damsegrarinnan på 30 km Sylvia Medugu (*bild t. v. nertill*).

Han intervjuade också IFK Lidingös hinderlöpare Simon Sundström, som segrade i M22-klassen på tiden 48:10. På femte plats i samma klass kom Heshlu Andemarian, IFK Lidingö, 50:37 och på 16:e plats Olof Silvander, IFK, 53:53.

Välkomnande:

TCS Lidingöloppets ordförande Staffan Movin och loppets generalsekreterare Ninna Engberg hälsade tillsammans gästerna välkomna (*bild till höger nertill*). Bland gästerna märktes bland andra tjejrion ovan med rekordmånga lidingölopp tillsammans: Kristina Schultz, Solvikingarna har genomfört 26 Lidingölopp (varav 25 klassiker), Gudrun Hedlin, Falu IK oxå 26 Lidingölopp samt till höger med medaljen Catarina Hammarstrand, SK Snapphanarna, 25 lidingölopp. En imponerande trio med sammantaget 78 Lidingölopp!

För måltiden tackade Lidingö stads stadsdirektör Daniel Broman, som hyllade IFK Lidingö friidrott och IFK Lidingö SOK som sätter Lidingö på kartan med Lidingöloppet. Det gynnar också företagssamheten på ön med många besökare!

Text o foto: Lars G. Lindström

Rolf och Christina Lilja (mitten mot varandra) samt närmast fönstret Ann-Marie Hevreng, alla mångåriga funktionärer i Lidingöloppet.



Bild t.v.: "Nice" tyckte Sylvia Medugu om Lidingöloppet, här intervjuad av Lorenzo Nesi. Bild t.h.: Ordf. Staffan Movin och generalsekreterare Ninna Engberg hälsar gästerna välkomna.

Vår eminente revisor **PETER WENDLER**

Från sitt vardagsrumsfönster kan Peter Wendler se Lidingöloppslöparna springa förbi på stigen mellan Fågelöudde och Grönsta.

- Jag har fått stadsträdgårdsmästarens tillstånd att hålla rent där på andra sidan Skyttevägen så att jag har fri insyn, berättar Peter.

Han har ju god erfarenhet av loppet efter att ha sprungit förbi sig eget hus många gånger. Totalt 45 lopp! Det senaste i förfölj, då han med ålderns rätt 80 år, deltog på 4 km. Om några dagar, mera exakt 5 december, fyller han 85 år.

Vi sitter vid köksbordet på Skyttevägen 56 med en kopp kaffe i en 60-talsvillan, alla ganska lika här utmed vägen, för en intervju inför 85-årsdagen.

- Hur ska den firas?

- Det vet jag inte. Kanske mina döttrar förbereder något. Vi får se? Veteranklubben kommer givetvis att höra av sig, säger jag.

Peter har två barn med Birgit, som lämnade honom för tre år sedan: Veronica är äldst, f. 1967 och Milo, f. 1972 några år yngre.

• *Född på ön*

Själv är Peter äkta lidingöbo, född och uppvuxen på Vallvägen, en mindre väg som för upp mot Bredablick i Hersby. Där växte han upp med två bröder och tre systrar. Som granne hade han konstnärinnan Siri Derkert.

- Vi är fortfarande fyra kvar i livet, säger han. Äldste brodern Bertil är död liksom Margareta som gick bort i våras. Staffan, Annika och Christina finns kvar i syskonskaran.

Från Vallvägen till Hersby skola är det bara några hundra meter att gå. Där tog Peter Wendler studentexamen 1954. Sedan studerade han till civilekonom på Handelshögskolan och det ledde så småningom till jobb på dåvarande Pris- och kartellnämnden, numera en del av Konkurrensverket.

- Då är du kanske prismedveten när du går och handlar, säger jag på försök.

- Nä, inte särskilt. Men jag har en nära bra ICA-butik här i Rudboda Centrum.

• *Många strängar på sin lyra*

Veteranklubbens medlemmar känner nog Peter mest som mångårig revisor i vår förening. Det tillhör liksom hans yrkesroll.

- Jag har nog haft fyra-fem varierande revisorsuppdrag under årens lopp, säger Peter och nämner bland annat uppdrag för Hembygdsföreningen,



Peter med Lidingöloppets 30-lopps tröja.



Skeppet i Lidingö och Sveriges Ornitologiska Förening. I Humanistiska Föreningen i Lidingö har Peter varit ordförande och sekreterare.

Detta tyder på att Peter har ett ganska brett föreningsnät, vilket han genast medger. Fåglar har jag studerat i många år, men jag tillhör inte den så kallade 300-klubben. En av de mera sällsynta arter som Peter sett är försärla, som han såg i Hindås mellan Göteborg och Borås. Det är en liten fågel med blågrå teckning på översidan och gul undersida.

För fyra år sedan gick Peter med i Gråtrutarna. Nej, det är ingen fågel utan en seniorkör i Lidingö, där Suanne Karlström är omtyckt körledare.

- Vi hade framträdande i Ansgarskyrkan för någon vecka sedan och nu förbereder vi oss för vår stora julkonsert i Ansgarskyrkan den 17 december. Peter är förste bas i kören.

Det är dagen efter IFK Lidingö Veteranklubbens årliga avslutning med lucia och tårnor samt stipendieutdelning, också i Ansgarskyrkan.

- Så bra då, att det inte är samma dag, konstaterar Peter, som inte brukar missa denna föreställning.

• *Många Lidingölopp*

Men som sagt det är idrotten som äremensam nämnare för Peter och Veteranerna.

- Jag kom med i IFK Lidingö genom Lage Ekbohm samma år som jag fick jobb på Pris- och kartellnämnden. På den tiden tävlade man ännu i stående höjd och stående längd. Jag har faktiskt klubbrekordet i stående längd på 3.16.

Så småningom övergick Peter till långlöpning. Det blev faktiskt ganska många Lidingölopp: 19 stycken på 30 km och 26 kortare distanser, totalt 45 Lidingölopp. Med den siffran ligger han bland topparna av lidingöloppare. Bästa tiden på 3-milen är 2:18:18 och på 15 km har han 1:08:08 som bäst!

- Jag var också med och sprang en sträcka när IFK Lidingö vann Dagbladsstaffetten 1964. Har en medalj någonstans i en låda.

• *Flygel i stora rummet*

Numera är det stillsammare dagar där Peter bor kvar i det stora huset med tre plan. I vardagsrummet på mittenplanet står en stor flygel som dominerande möbel. Hur man fick upp den för trapporna kan man undra?

Den kommer från föräldrahemmet på Vallvägen säger han. Jag klinkar lite på tangenterna när det blir för tyst i huset.

Peter är känd för att berätta historier som han har många i lager. De flesta platsar inte riktig här i Bulletinen. Men den här kan vi förmedla:

"Två damer står och käbblar och den ena är mycket upprörd.

- Din son kallade mig för en gammal kossa.

- Oj då, jag har ju sagt till honom att han inte får döma folk efter utseendet."

Det var för övrigt Peter som vid senaste årsmötet läste upp revisionsrapporten på vers. Den finns återgiven i sin helhet i Bulletinen nummer två.

Innan jag går och tackar för mig berättar jag om mitt möte med Malte Jonsson efter så där 70 år (se artikel på sidan 3 i detta nummer.)

- Malte Jonsson ja, vi var skolkamrater i Lidingö Läroverk, avslöjar Peter. Världen är liten ibland.

Text o foto: Lars G. Lindström

Inger Kåremo 90 år



Dagen före andra advent den 7 december fyller vår tidigare styrelseledamot Inger Hedlund Kåremo 90 år. Hon har varit med i arbetet sedan Göcke Kåremos dagar fram till för bara något år sedan.

Inger har bland annat svarat för kontakterna med våra medlemmar som jubilerar, då hon sänt personliga gratulationskort på högtidsdagarna. En syssla som nu har tagits över av vår sekreterare Karin Mårtensson.

Utflykter

Inger har också organiserat flera av våra vår- och höstträffar då vi gjort besök på platser i Lidingö eller utanför vår ö. Bilden på den här sidan är från ett sådant besök vi gjorde 2015 på Täcka Udden, där Inger och Göcke bodde i 20-talet år. En gång i tiden bostad också för legendaren Carl-Fredrik Nyberg, "flygar-Nyberg" kallad.

Ett av våra stipendier som utdelas varje år på vår avslutningsträff i Ansgarskyrkan i december är "Göckes Minnesfond" till minne av Veteranklubbens tidigare ordförande Göcke Kåremo.

I priskommittén för detta stipendium ingår förutom Inger också dottrarna Christina Sköldkvist och Elisabeth Thunblad.

Detta pris kan sökas av alla klubbar på ön för ungdomar upp till 18 år.

IFK- Bullen gratulerar Inger Kåremo hjärtligt på 90-årsdagen. Hon får säkert ett gratulationskort sig tillsänt och en födelsedagsblomma. Tack för all hjälp i styrelsejobbet.

Lars G. Lindström

YLVA LANGERMO

Ursäkta Ylva att vi gjorde dig fem år äldre än du verkligen är. Den 22 november, grattis på 70-årsdagen. Vi behöver unga människor i den här föreningen.